

**ACI
IN
ACTION**



YAZ2018SUMMER
aci.k12.tr

**BÜYÜK BULUŞLAR GARAJDA
DOĞMAYA BAŞLADI**
GREAT DISCOVERIES EVOLVE IN THE GARAGE

**DÜNYANIN EN İYİLERİ
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ'NDEYDİ**
THE WORLD'S BEST WERE AT ACI

**AMERICAN
COLLEGIATE
INSTITUTE**

Comencement 2018

**HOSÇA KAL
ACI 2018
GOODBYE ACI 2018**



**İZMİR AMERİKAN KOLEJİ'NİN
KURUMSAL YAYINIDIR.**

OFFICIAL PUBLICATION OF
AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE.



İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
İNÖNÜ CADDESİ NO: 476
35290 GÖZTEPE, İZMİR
T 0 232 355 0 555
F 0 232 355 0 411
ayakin@aci.k12.tr



WE ARE AN
ACCREDITED
SCHOOL



YAZ 2018, SAYI 27
SUMMER 2018, ISSUE 27

İMTİYAZ SAHİBİ PUBLISHER
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ ADINA
AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE
PRESENTED BY
KIVANÇ PEŞTELİ

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
EDITORIAL COORDINATOR
AYDAN YAKIN

**SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE
YAYIN YÖNETMENİ**
MANAGING EDITOR & EDITOR IN CHIEF
AYDAN YAKIN

YAYIN DESTEK GRUBU
EDITORIAL SUPPORT TEAM
ESRA ZİNCİRKIRAN AYDIN (SEV)
ZEYNEP ATLAN (SEV)

YAPIM PRODUCTION
SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

ŞİRKET MÜDÜRÜ COMPANY MANAGER
BAHA SÖNMEZ

YAYINA HAZIRLAYANLAR PRODUCTION
AYDIN DEMİRER
RESUL BUKSUR
SEMA ULUDAĞ

T +90 216 474 23 41-42-43-44
F +90 216 474 23 45
www.redhouse.com.tr

BASKI PRINTING
FABRİKA BASIM VE TİCARET LTD. ŞTİ.
GÖZTEPE MAH., İNÖNÜ CAD., NO. 74/A
BAĞCILAR, İSTANBUL
TEL.: (0212) 294 38 00
SERTİFİKA NO. 14461

YAYIN TÜRÜ TYPE OF PUBLICATION
KURUMSAL İÇ YAYIN
INSTITUTIONAL PUBLICATION

İÇİNDEKİLER

CONTENTS



6

ATAMIZIN İZİNDEYİZ!
FOLLOWING ATATÜRK'S STEPS!



18

BÜYÜK BULUŞLAR GARAJDA DOĞUYOR
GREAT DISCOVERIES EVOLVE IN THE GARAGE



54

ACI DAĞCILIK KULÜBÜ
THE ACI HIKING CLUB



50

OZAN GÜVEN VE YÜKSEK SADAKAT'LA KEYİFLİ BİR GÜN!
AN ENJOYABLE DAY WITH OZAN GÜVEN AND YÜKSEK SADAKAT!



68

HOŞÇA KAL ACI 2018
GOOD BYE ACI 2018

ACI'DA ATATÜRKÇÜ MİRASIN BEKÇİLERİ	7	ACI'S GUARDIANS OF ATATÜRK'S HERITAGE
EVRENİN SIRRI VE CERN	8	THE SECRETS OF THE UNIVERSE AND CERN
PERMAKÜLTÜR ÇALIŞMALARIMIZ	10	WORKING ON PERMACULTURE
ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA FELSEFE	11	PHILOSOPHY UNDER THE OLIVE TREES
ACI YER BİLİMLERİ OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK	12	ACI STUDENTS TO REPRESENT TURKEY IN THE EARTH SCIENCES OLYMPICS IN THAILAND
DOĞE ESKİŞEHİR KAMP GEZİSİ	14	DOĞE ESKİŞEHİR CAMPING TRIP
BİYOÇEŞİTLİLİK KONUSU AB ERASMUS PLUS PROJEMİZ	16	OUR ERASMUS PLUS PROJECT: BIODIVERSITY
FARMBOT'TA İLK ADIMLAR	22	FIRST STEPS OF "FARMBOT"
ACI'LI ÖĞRENCİLERE DÜNYA İKİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ	24	SECOND PLACE IN THE WORLD FOR ACI STUDENTS
İZMİR AMERİKAN'DA SATRANÇ ŞÖLENİ!	26	A FEAST OF CHESS AT THE AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE!
EKİN-YAZIN ETKİNLİKLERİ'NDE 15. YIL	28	TURKISH LITERATURE FESTIVAL "EKİN-YAZIN"
ACI'IN 140. YILI ANISINA FİDANLAR YEŞERECEK!	30	TREES PLANTED TO COMMEMORATE THE 140TH YEAR OF ACI!
BARCELONA SEA & SUN MÜZİK FESTİVALİ	32	BARCELONA SEA & SUN MUSIC FESTIVAL
PRAG'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜK	40	COMING BACK FROM PRAGUE WITH AN AWARD
DÜNYANIN EN İYİLERİ İZMİR AMERİKAN KOLEJİ'NDEYDİ	42	THE WORLD'S BEST WERE AT THE AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE
AMERİKA ÜNİVERSİTE GEZİSİ: AMERİKA'DA BİR HAFTA	44	TOUR OF AMERICAN UNIVERSITIES: ONE WEEK IN AMERICA
SİLİKON VADİSİ VE SEATTLE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GEZİSİ	46	SILICON VALLEY AND SEATTLE INFORMATION TECHNOLOGIES TRIP
İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ GEZİSİ	48	TRIP TO UNIVERSITIES IN ISTANBUL
HAYATIN İÇİNDE DENEYİMLEDİLER	67	EXPERIENCES IN REAL LIFE
BAHAR GÜNÜ 2018	74	SPRING DAY 2018



BAŞDANIŞMAN / HEAD OF SCHOOL
TIM HUTTEMANN



Dear community members, parents and students,

The title of this magazine; 'ACI in Action' is very appropriate when describing this school, even in the summer! The Spring season brings many events including Bazaar Day, Spring Day, student council elections, club trips, sports trips, and many school-based activities. As Summer approaches and after final exams, many of our students departed to relax or to continue on with adventures in summer programs in Turkey or overseas. However, many of our Lise 4 students stayed behind to study and practice for the university exams. Meanwhile, our teachers were hard at work finishing their paperwork, updating inventories and even planning for their own continued learning. After our teachers departed, life was still hectic; there are always maintenance and construction projects which include finishing our beautiful Bristol fine arts building, working on the library roof, updating the teacher residence, working on the gymnasium and renovating a floor of the historic Parsons building to house Science classrooms. During all this action, ACI also hosted teachers from all of our sister high schools to work on their English speaking and comprehension. Mixed into all of this action was registration for our new prep students. It is always educational to follow our student council volunteers as they answer questions about the beautiful campus, the dormitories and facilities and most importantly on the ACI student profile to curious families and it is wonderful to shake hands with our excited new prep students. There will be many more exciting and busy times this summer as we welcome some new Turkish and international teachers to the campus. As you have read, there is never a dull moment at ACI; even in the summer. Until school begins in September, I hope students and families enjoy the hot weather. I hope that our teachers have many opportunities to recharge their batteries. Have a great summer!





OKUL MÜDÜRÜ / SCHOOL PRINCIPAL
DİDEM ERPULAT

2018 Spring Day Konuşması

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz, Sevgili Mezunlarımız ve Saygıdeğer Konuklar,

"Dağlarına bahar gelmiş memleketimin..." dediği gibi Ahmet Arif'in, işte öyle umut dolar bizim de yüreğimize her bahar gününde bu amfide...

Bir okul yılının sonuna gelmek, bazılarımız için ayrılığın hüznünü taşısa da, bunun aslında bir bitiş değil bir başlangıç olduğunu bilmek umutlandırır hepimizi.

Evet, belki bu son inişti bu merdivenlerden, bu son sabahı Lise sonlarımız için...

Etekler bir daha giyilmeyecek, kravatlar bağlanmayacak, derslere yetişmenin telaşı, co-op sıralarının cefası, sınavların heyecanı artık olmayacak hayatlarında...

Ama bugünün, ACI'da biriktirdikleri dostluklar, özümstedikleri değerler ve edindikleri becerilerle birlikte yola çıkacakları aydınlık geleceğin de ilk günü olduğunu bilmek bize her zaman umut verir. Maçlarda galibiyetlerini, Moods'da yeteneklerini, Mole Day'de deneylerini, sosyal servislerde hizmetlerini, okul gezilerinde heyecanlarını, Bazaar Day'de coşkularını paylaştığımız gibi, gelecekte de başarılarını ve mutluluklarını paylaşacağımıza eminizdir.

Sevgili Lise Sonlarımız,
Birlikte çalıştığımız, paylaştığımız ve ürettiğimiz bu beş yıl için sizlere teşekkür ederiz. Tüm bu yıllar boyunca bizlere birçok ilki yaşattınız ve bizleri pek çok kez gururlandırdınız.

Sevginiz ve emeğinizle ACI için yarattığınız tüm değerlerin sizden sonra da burada bizlerle yaşayacağından emin olabilirsiniz.

Sizlerin de ACI'nın bir parçasını yanınızda götüreceğinizi ve bu güçlü bağımızın hiç kopmayacağını biliyoruz.

Atatürk ilkelerinin ışığında, aydınlık bir Türkiye için, barışçıl bir dünya için, insan hakları, evrensel değerler ve çağdaş bir sanat için çalışarak, fikirler, projeler ve eserler üreteceğinizden ve bizi gelecekte de gururlandırmaya devam edeceğinizden eminiz.

Sevgili Öğretmenlerimiz,
Çoğumuz için su gibi akıp geçiveren bu eğitim yılının ardından baktığımızda geride kalan yüzlerce sınav, binlerce not, onlarca proje, gezi, yarışma ama en çok da yürekte verilen emek ve gurur var... Öğrencilerimizle birlikte elde ettiğiniz tüm başarılarınız için sizlere teşekkür ederiz.

Sevgili Öğrencilerimiz,
Şimdi, bir yaş daha büyümüş, bilgi ve becerilerle donanmış ve tecrübelerle olgunlaşmış olarak çok da hak edilmiş bir tatile çıkıyorsunuz. Geri geldiğinizde sadece amfide bir sıra daha aşağıda oturmakla kalmayacak, yeni bir eğitim yılına, yeni başlangıçlara ve yeni hedeflere de hazır olacaksınız.

Sizlere, yeni yerler göreceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız, yeni beceriler ve deneyimler edineceğiniz ama aynı zamanda çevreniz için yararlı işler de yapacağınız güzel bir yaz tatili diliyorum. Memleketimizden baharın, kalbinizden umudun hiç eksik olmadığı güzel bir gelecek dileğiyle...

Teşekkürler...



ATAMIZIN İZİNDEYİZ!

FOLLOWING ATATÜRK'S STEPS!

19 MAYIS KUTLAMALARIMIZ

Beden Eğitimi ve Matematik Bölümlerimizin liderliğinde gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenimizde Türkiye'nin aydınlık yüzü olan gençlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Spor karşılaşmaları sonrasında tango gösterileri ile devam eden kutlamalarımızda öğrencilerimiz Atamızın izinde, bayrağımızın ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olduklarını bir kez daha haykırdılar.

23 NİSAN VE ULUSAL EGEMENLİK

İkinci Yabancı Diller Bölümümüz tarafından hazırlanan 23 Nisan kutlama programımızın konuğu, Atatürk ile ilgili çalışmaları ile bilinen, araştırmacı yazar Ahmet Gürel idi. Konuğumuzun, öğrencilerimize yaptığı ulusal egemenlik ve Atatürk ile ilgili sunumdan sonra sahne alan ACI Perküsyon ekibimiz, bando ile birlikte çaldığı marşlarla bizlere 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

18 MART KAHRAMANLAR GÜNÜ

Fen Bilimleri Bölümümüz tarafından düzenlenen 18 Mart Kahramanlar Günü kutlama programımızın konuğu Çanakkale Avustralya Konsolosluğu'ndan Sayın Barış Kaya, yaptığı sunumunda Çanakkale Savaşı'nın ne büyük kahramanlıklarla kazanıldığını bizlere hatırlattı, paylaşımlarıyla bizleri hem duygulandırdı, hem de böylesine şanlı bir tarihe sahip olduğumuz için bir kez daha gururlandırdı.

MAY 19TH CELEBRATIONS

The celebrations for May 19th, Commemoration of Atatürk, Youth and Sports' Day, were organized by the Physical Education Department and the Maths Department and once again we were made proud by our open-minded students. After the sports events there were dance exhibitions featuring the tango and in the celebrations our students confirmed that they will follow in the steps of Atatürk, and be the guardians of our flag and country.

APRIL 23RD, NATIONAL SOVEREIGNTY AND CHILDREN'S DAY

The Second Foreign Language Department were responsible for organizing the ceremony for celebrating April 23rd. The guest was researcher and writer, Ahmet Gürel, who is known for his work on Atatürk. After our guest gave a presentation on national sovereignty and Atatürk, the ACI Percussion Group took the stage to perform marches with the band which fueled the excitement of celebrating April 23rd.

MARCH 18TH, HEROES' DAY

The guest for the March 18th Heroes' Day program, organized by the Science Department, was the Çanakkale Australian Consul, Barış Kaya, who gave a presentation of the Canakkale Battle. He reminded us that the battle was won only by many acts of heroism and this presentation not only touched us but made us, once again, proud of our glorious history.



Deren Cengiz L1G

ACI'DA ATATÜRKÇÜ MİRASIN BEKÇİLERİ

2017-2018 eğitim öğretim yılında, hedefi Atatürk'ü ve onun düşüncelerini okulumuzdan başlayarak dünyanın her yanına ulaştırmak ve gerçek anlamda benimsetmek olan Özel İzmir Amerikan Koleji Atatürkçü Düşünce Kulübü'nü Doğan Başkafa önderliğinde ve okul öğretmenimiz Elif Çobanoğlu

Yurtseven'in de katkılarıyla kurduk. Henüz ilk yılımızda başta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Prof. Dr.Kemal Arı'nın konuk olduğu 1 Mart'taki Atatürk ve Bilim konferansı ve yazar Ahmet Gürel'in konuk olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları olmak üzere birçok önemli etkinliği düzenledik ya da destek verdik.

Bunların dışında kulüp öğrencileri olarak, her hafta pazartesi ve salı günleri öğle saatinde buluşup hem tarihsel hem de güncel konular hakkında eğitimler düzenledik. Bu eğitimler sayesinde de Atamızın Gençliğe Hitabesi'nde hitap ettiği gerçek Atatürk gençliği olma yolunda önemli adımlar attık. Bu aydınlanmanın yalnızca kulüp içinde kalmaması bütün okula yayılması adına da arkadaşlarımızın belirli bir konu hakkında bulduğu önemli resim yazı gibi öğelerden panolar oluşturup okulumuzda sergiledik.

Kulübümüzün her geçen sene aramıza katılacak yeni öğrencilerle birlikte daha da güçlenerek okulumuzda bir gelenek haline geleceğinden şüphemiz yok. Seneye daha tecrübeli bir Atatürkçü Düşünce Kulübü sizleri bekliyor olacak. Birlikte daha büyük işler başarmak ümidiyle...



ACI'S GUARDIANS OF ATATÜRK'S HERITAGE

The American Collegiate Institute's Atatürk's Thoughts Club was founded during the 2017-2018 academic year with the goal of truly internalizing his ideas and thoughts, beginning with our own school community and spreading out to encompass the world. The club was founded under the leadership of Doğan Baskafa and sponsored by our teacher, Elif Çobanoğlu Yurtseven. Even in this first year of our club, we organized or gave our support to a number of events in school such as; November 10th, Commemoration of Atatürk program, March 1st Atatürk and Science Conference with guest speaker, Prof. Dr. Kemal Arı, and April 23rd, National Sovereignty and Children's Day with author, Ahmet Gürel, as the guest.

In addition to this, the student members of the club meet at lunchtimes every Monday and

Tuesday to provide instruction in connected historical events or to examine topical issues.

Through these sessions we have made great progress to becoming the real Atatürk youths who are the subject of Atatürk's Address to Turkish Youth. So that our education is not only restricted to the club members, our friends have displayed important pictures, writing and other items on bulletin boards around the school.

I have no doubt that our club will be strengthened with new members each year and will become a tradition in the school. Next year's a more experienced Atatürk's Thoughts Club will be waiting for you. Hoping to do greater things together...



EVRENİN SIRRI VE CERN

THE SECRETS OF THE UNIVERSE AND CERN

İsviçre ve Fransa sınırında, yerin altında bulunan bir laboratuvar içerisinde, 2008 yılında başlayan ancak 1990'ların başından beri hazırlıkları sürdürülen, Türkler de dâhil olmak üzere binlerce bilim insanının yer aldığı bir deney yapılıyor: CERN deneyi. CERN deneyi, karşıt maddeyi ve benzeri kayıp madde parçacıklarını bulup, evrenin sırrını çözme yolunda ilerlemek için adımların atıldığı bir deneydir. Özel İzmir Amerikan Koleji Fen Bölümü olarak, öğrencilerimizin CERN gibi parçacık fiziği araştırma merkezini ziyaret ederek yerinde ve ilk ağızdan neler yapıldığını öğrenmelerini arzu ettik. Gezimizin ilk günü Brüksel'deki ilk durağımız olan Avrupa Parlamentosu'na vardık ve bize AB sistemini görsel olarak anlatan Parlamentarium'a girdik. Burada AB'nin tarihinden kararların nasıl alındığına kadar birçok önemli noktayı öğrenme imkânına sahip olduk. Sonrasında Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü'ne vardık. Öncelikle Enstitü

içerisinde Rehberli Tur ile koleksiyonlar ve müzenin bölümleri hakkında bilgi edindik. Gezi esnasında; Dinozorlar, Mineraller Dünyası, Evrim, Doğa Tarihi, Balinalar, İnsanlık Tarihi ve Öncesi, Memeliler vb. birçok sergi görüldü. İkinci gün otelde aldığımız sabah kahvaltısının ardından Avrupa Uzay Merkezi'ne (Euro Space Center) doğru yola çıktık. Avrupa Uzay Merkezi'ne ulaştık. Burada tüm gün süren Astronot eğitimine katıldık. Eğitimimizde Micro-Rocketatımı, dönen sandalye, Ay yürüyüşü simülasyonu, mikro yapı tasarlanması çalışmaları ve Apollo 11'in uzay boşluğundaki her gününün sunumu yer almaktaydı. Üçüncü gün Lozan Politeknik Üniversitesi'nde, Plazma Fiziği üzerine bir sunuma katıldık ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı otel olan BeauRivagePalace'yi ziyaret ettik. Nestle Çikolata Fabrikası gezisi günün son

bölümünü oluşturdu. Fabrikada çikolatanın tarihinden başlayarak, bugün çikolataların nasıl üretildiğine kadar yaklaşık bir saatlik bir görsel fabrika turu gerçekleştirdik. Dördüncü gün CERN Globe ScienceExpo isimli, CERN'in simgesi olan küre şeklindeki yapıya giriş yaptık. Burada evrenin oluşumunu, etrafımızı çevreleyen 3 boyutlu bir görsellikle izledik. CERN Introductory Talk bölümünde, CERN tarafından yönlendirilmiş ve CERN'de düzenli olarak çalışmalarını yürüten bilim adamları tarafından, CERN'in varlık sebebini, neler yaptığını, hedeflerini öğrendik. Experimental Area Tour bölümünde, CERN'in Atlas dedektörü ve SM18 tamirat hangarı gibi en önemli teknik alanlarını gezerek, yüzyılın deneyini nasıl gerçekleştirdiklerini öğrendik. Ve son gün Cenevre merkezinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük doğa müzesi sayılan, Cenevre Doğa Tarihi Müzesi'ne girerek gezimizi tamamladık.



The CERN Experiment is an experiment involving thousands of scientists, some of whom are Turkish. The preparations for this experiment began in the 1990s and continued until 2008 when the actual experiment began. It is being conducted in a laboratory deep underground on the border between Switzerland and France. The instruments used at CERN are particle accelerators and detectors. Accelerators boost beams of particles to high energies before they are made to collide with each other or with stationary targets. Detectors observe and record the results of these collisions in an attempt to understand the secrets of the universe.

The Science Department at the İzmir American Collegiate Institute arranged a trip for the students to CERN where research is being conducted into particle physics so that they can see what happens first hand. Our trip began the first day with a visit to the European Parliament in Brussels and we went to the Parlementarium where we could watch a visual explanation of how European Union functions. We were able to learn many things amongst which were the history of the European Union and its decision making process. Our next stop was the Belgian Royal Natural Science Institute



where we took the organised tour to visit the collections and museum. Here we saw displays on dinosaurs, the world of minerals, evolution, natural history, whales, the history of mankind and before, mammals and many other things.

After breakfast on the second day we set off for the Euro Space Center. We spent the whole day here participating in the astronaut training program. The program included micro rocket launching, the multi-axis chair, moon walk simulation, designing micro-objects and a presentation on a day on Apollo 11.

On the third day we attended a lecture on plasma physics at Lausanne Polytechnic and followed this with a visit to Beau Rivage Palace where the Lausanne Agreement was signed. At the end of the day we went to Nestle Chocolate factory where we spent an

hour on a visual tour of the factory where we learned about the history of chocolate and how chocolate is made today.

On the fourth day we went to the CERN Globe ScienceExpo and entered the globe which is the symbol of CERN. Here we watched a 3D audio-visual presentation on the Microcosm. In the following Introductory Talk session conducted by one of the scientists working there, the focus was CERN and why it was established, what it does, and its goals. In the Experimental Area Tour we were able to visit the most important technical areas such as the Atlas detector and the SM18 Repair Hangar and learn how the experiment of the century was conducted.

The last day we visited the Geneva Natural History Museum in the center of Geneva and the largest natural history museum in Europe. That saw the end of our trip.



PERMAKÜLTÜR ÇALIŞMALARIMIZ

WORKING ON PERMACULTURE

UNESCO ASP Net Kulübü olarak Permakültür bahçemizi kurduk. Eski seranın olduğu yerde önce toprağı çapalayarak havalanmasını ve ekim için uygun hale gelmesini sağladık. Bir yandan da okul yemekhanesinden sebze atıklarını, bölümlerden çay tortularını ve evlerimizden getirdiğimiz mutfak atıklarını kullanarak okul marangozumuz Ufuk Bey'in yaptığı kompost tankımızda kompost ürettik. 23 Şubat Cuma günü, Buğday Derneği'nden ziraat mühendisi Nurhayat Bayturan, öğrencilerimize atalık tohumlar, GDO'lu-GDO'suz tohumlar ve toprağı işleme konulu bir seminer verdi. Bu seminere GIN ve ACI Green Project kulüplerinin öğrencilerini de davet ettik. Bir yandan da IYTE Permakültür Kulübü'nün danışman öğretmenleriyle toplantılarımız sürüyor. Onlardan da tohum konusunda destek aldık. 18 Şubat 2018 Pazar günü yapılan Güzelbahçe Belediyesi Tohum Takas Şenliği'nden ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nden gelen endemik ve atalık tohumlarımızın uygun olanlarının ekimini yaptık. Ekimini yaptığımız bitkilerden tohum ürettik.

8-20 Nisan tarihleri arasında okulumuzda bulunan ve Avrupa Birliği Erasmus Projesi'ne Biyoçeşitlilik temalı çalışmalar yapan 43 öğrenci ve 8 öğretmene permakültür bahçemizde yaptığımız çalışmaları anlattık.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçip bu çalışmamızı eş zamanlı olarak İzmir genelinde de büyüterek sürdürme planımızı anlattık, olumlu bir yanıt aldık, sürecin ilerlemesi için onları bekliyoruz. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılında Danimarka'daki Proje ortağımız Ranum Efterskole, 10 öğrenci ve 2 öğretmenle 9-12 Ekim tarihleri arasında okulumuzu ziyaret edecekler ve 2 gece için öğrencilerimiz tarafından misafir edilecekler.



The UNESCO ASP Net Club have established their Permaculture garden. We took over the area were the greenhouse used to be and began by digging over the soil to aerate it and get to a condition where things could be planted. Our school carpenter prepared a compost bin for us and we made compost using vegetable waste from the kitchen, tea leaves from the various departments and waste we brought from home.

On Friday February 23rd, Nurhayat Bayturan, an agricultural engineer from the Wheat Association presented a seminar on heirloom seeds, seeds with and without GDO and the working of the land. We invited the GIN and ACI Green Project Club members to this seminar. Our meetings with the sponsors of our IYTE Permaculture Club continue and they have been supportive on the topic of seeds. We have planted suitable seeds that we obtained

at the Güzelbahçe Municipality's Seed Exchange Festival held on Sunday, February 18th, 2018 and endemic and heirloom seeds sent from the Muğla Municipality's Seed Center. We have collected seeds from the plants we sowed. We gave a presentation about our permaculture garden to the 43 students and 8 teachers who were guests at our school and participating European Union's Erasmus Project on Biodiversity.

We contacted the Izmir Municipality and explained our project to them as well as our idea to extend this project to the whole city. We received a positive reaction and as time progresses we hope to see some action. In the coming academic year 10 students and two teachers from our partner school in this project, Ranum Efterskole in Denmark, will be visiting our school, October 9-12, and will be hosted for two nights by our students.



ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA FELSEFE PHILOSOPHY UNDER THE OLIVE TREES



The Aegean Philosophy Platform is a group of philosophy teachers who have been getting together for a number of years to organize student-centred events. This year, as always, we held the traditional end of year get together at our school. We hosted 110 students from Suphi Koyuncuoğlu Anatolian High School, Selçuk Yaşar Boyacılık Career and Technical High School, Özel Türk College, Saint Joseph High School, Karşıyaka Özel Zafer Tek Yıldız High School, Karşıyaka High School, Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anatolian High School, İzmir Anatolian High School, Hayrettin Duran Anatolian High School, Bornova Anatolian High School, and Balçova Anatolian High School all in the amphitheater.

Our school's philosophy students, Adem Emre Gözler, Beyhan Türkü Öztürk, Eylül Ece Peksarı, Eylül Çimenci, Yağız Kaan Çankaya, Duru Özkan, Elif Dursun and Doruk Şekercioğlu prepared the opening program culminating in us all linking hands to form a huge circle.

The students then split into groups under the trees to consider the topics of Technology, Freedom, Information, Work and Play, Fear/Bravery and the Environment and to come up with questions.

After one and a half hours of discussing, relating, thinking, talking, not talking, asking questions, giving answers, changing ideas, and not changing ideas the student groups met together again in the amphi.

Certificates were presented to the participating students and teachers as well as the teachers who were responsible for the groups, in appreciation of their attendance and we went our different ways with the promise to meet again next year.

Ege Felsefe Platformu çok uzun yıllardan beri İzmir'deki Felsefe öğretmenlerinin bir araya gelerek öğrenci odaklı planlamalar yaptığı bir topluluk. Bu yıl yine geleneksel olarak son buluşmayı okulumuzda gerçekleştirdik. Okulumuzda Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Selçuk Yaşar Boyacılık M.T.A.L., Özel Türk Koleji, Özel Saint Joseph Lisesi, Karşıyaka Özel Zafer Tek Yıldız Lisesi, Karşıyaka Lisesi, Karabağlar Nevvar Salih İşgören A.L., İzmir Anadolu Lisesi, Hayrettin Duran Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Balçova Anadolu Lisesi'nden gelen 110 öğrenciyi anfirmizde ağırladık.

Okulumuzun Felsefe Kulübü öğrencileri Adem Emre Gözler, Beyhan Türkü Öztürk, Eylül Ece Peksarı, Eylül Çimenci, Yağız Kaan Çankaya, Duru Özkan, Elif Dursun ve Doruk Şekercioğlu'nun hazırladığı açılış programından sonra "Çemberlerimizi" oluşturduk.

Teknoloji, Özgürlük, Bilgi, Çalışmak ve Eğlenmek, Korku/Cesaret ve Çevre konularında düşünmek ve sorular üretmek



üzere ağaçların altına dağıldık. Yaklaşık 1,5 saat çemberler içinde tartışan, anlatan, düşünen, konuşan, konuşmayan, soru soran, cevap veren, fikir değiştiren ya da değiştirmeyen tüm öğrencilerle deneyimlerini anlatmak üzere tekrar anfiye buluştuk. Katılımlarından dolayı öğrencilere ve öğretmenlerine, çemberlerde görev alan öğretmenlere teşekkür sertifikalarını verdikten sonra önümüzdeki yıl görüşmek üzere ayrıldık.

ACI, YER BİLİMLERİ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

ACI STUDENTS TO REPRESENT TURKEY IN THE EARTH SCIENCES OLYMPICS IN THAILAND

Türkiye'nin bu yıl ilk defa katıldığı Tayland'daki Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları'nda (IESO) ülkemizi İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri temsil edecek.

This year, for the first time, Turkey will participate in the International Earth Science Olympics (IESO) to be held in Thailand and students from ACI will represent Turkey.

Lise öğrencilerine yönelik her yıl düzenlenen bir yarışma olan Uluslararası Yerbilimleri Olimpiyatları'na (IESO) Türkiye bu yıl ilk kez katılıyor. Tayland'da 40'a yakın ülkenin ulusal takımlarının yarışacağı ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen olimpiyatta, Türkiye'yi tümü İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencilerinden oluşan takım temsil edecek. Yerbilimleri Olimpiyatları'nda katılımcılar jeoloji, jeofizik, meteoroloji, oşinografi, karasal astronomi ve çevre bilimleri dâhil olmak üzere yer bilimleri alanlarında yeteneklerini test etme fırsatı yakalıyor. Resmi dili İngilizce olan olimpiyatlar, teorik ve pratik sınavdan oluşuyor. Türkiye'nin ilk kez yarıştığı Yer Bilimleri Olimpiyatı için elemeler bu yıl ilk kez Türkiye genelinde iki merkezde gerçekleştirildi. Bu merkezlerden biri de ACI oldu. Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından Türkiye Ulusal Takımı'nı belirlemek

These olympics are held every year and are aimed at the high school level. Approximately 40 countries will be participating in this the twelfth annual competition. The whole of the Turkish International team will be made up of ACI students.

The participants in the Earth Science Olympics will be able to test their skills in the areas of Geology, Geophysics, Meteorology, Oceanography, Terrestrial Astronomy and Environmental Sciences. The official language of the olympics is English and consists of both theoretical and practical tests.

This year the selection process was held in two centers and one of those was the Izmir American Collegiate Institute. The selection process for the Turkish National Team was run

üzere yapılan IESO seçme sınavı, dört ana başlıktan ve 60 sorudan oluştu. Türkiye genelinde 26 liseli gencin katıldığı ve İngilizce yapılan sınavda, ilk dört derece ACI öğrencilerinden oluştu. Sınavda; ACI öğrencilerinden İbrahim Ulaş Ayyılmaz 1'inci, Deniz Aktaş 2'nci, İkra Kuyumcu 3'üncü, Tibet Tugay 4'üncü, Ali Bora Aydın 6'ncı, Arda Aydın 11'inci, Arda Satıcı ise 16'ncı olarak büyük bir başarı elde ettiler. Ulusal Takım'a ilk dört öğrenci girmeye hak kazandığı için Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerin tümü ACI öğrencilerinden oluştu. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk kez katılacağı 12. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı, 08 - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Mahidol Üniversitesi Kanchanaburi Kampüsü'nde (Tayland) gerçekleştirilecek. Olimpiyatta Türkiye'yi, ACI öğrencileri İbrahim Ulaş Ayyılmaz, Deniz Aktaş, İkra Kuyumcu ve Tibet Tugay temsil edecek.

by the Geography Education Association and the exam consisted of four sections and 60 questions. The exam was in English and while 26 students participated the first four places were taken by students from ACI.

In the exam our students attained the following impressive results: İbrahim Ulaş Ayyılmaz first, Deniz Aktaş second, İkra Kuyumcu third, Tibet Tugay fourth, Ali Bora Aydın sixth, Arda Aydın eleventh, and Arda Satıcı 16th.

Our four students, İbrahim Ulaş Ayyılmaz, Deniz Aktaş, İkra Kuyumcu and Tibet Tugay, will represent Turkey which is participating for the first time in the 12th Olympics to be held August 8-17, 2018 at Mahidol Üniversitesi Kanchanaburi Campus, Thailand.







DofE ESKİŞEHİR KAMP GEZİSİ

DofE ESKİŞEHİR CAMPING TRIP

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) bünyesinde yürütülmekte olan gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı (DoEIA-TR) kapsamında, 15-17 Nisan tarihleri arasında Eskişehir - Yenisoğça Mevkii'nde, okulumuzdan 15 öğrenci ve iki öğretmen olarak bir kamp programı yaptık. Gezi, bir gece çadırdaki konaklama yapılan, toplam iki günün arazide geçtiği bir macera ve keşif yolculuğuydu. Bu iki gün sürecinde toplamda 20-22 km yürüyüp ayrıca günlük ihtiyaçları olan yiyecek, içecek, barınma gibi her türlü eşyalarımızı kendimizin bireysel ve grupça hazırladığı çantalarda yürüyüş boyunca taşıdık.

Bu program dâhilinde okulumuzdan otobüsle yola çıkıp akşamüstü Eskişehir'e vardık. Öncelikle ilk gün kamp için gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapmak adına bir otelde (Öğretmen Evin'de) konakladık. Birinci gün TİKAV ofisinden kamp için gerekli malzemeleri alıp ardından iki günlük yiyecek alışverişini yaptık ve sonrasında otele gelerek kamp alanına ulaşmak için arazide izleyeceğimiz yürüyüş rotalarını grup olarak harita ve pusula kullanarak belirledik. Oldukça zorlu, ama bir o kadar da eğlenceli geçen bu ilk gün ve gecenin ardından

kamp için hazırız ve heyecanla sabahı bekledik.

Programın ikinci günü otobüsle araziye geçip belirlediğimiz rotada 10-11 km kadar yürüdük ve kamp alanına vardık. Günün kalanını çadırların kurulumu, yemek pişirme ve çeşitli aktivitelerle geçirdik. Gezinin son günü erken saatte kuş sesleriyle uyanıp, kamp alanında kahvaltıyla güne başladık; ardından çadırlarımızı topladık ve kamp alanını temizleyip otobüsün bizi beklediği alana geçiş için yine kendi belirlediğimiz rotada 10-11 km kadar yürüyüp geziyi başarıyla sonlandırdık.

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı (DoEIA-TR) kapsamında gerçekleştirilen bu gezide, doğada yemek yapma, gerekli ihtiyaçları sınırlı koşullarda kullanma ve paketleyebilme, yaban hayatını tanıma ve saygı duyma, harita ve pusula kullanma ve yön bulma gibi doğada hayatta kalmamızı sağlayabilecek pek çok beceri kazadık. Bunlara ek olarak hem bireysel hem de grup çalışması becerilerimizi de geliştirdik. Özellikle grup olarak çalışma, yardımlaşma, birlikte hareket etme gibi becerilerimizin ilerlemesine destek sağlayan bir gezi gerçekleştirdik.

DofE Eskişehir Kamp Gezisi Öğrencileri





On April 15-17, 2018, fifteen of our students and two teachers pitched tents in an area near Eskişehir-Yenifoça as part of the Duke of Edinburgh International Youth Awards Program Turkey, (DoEIA-TR), which aims to promote young people's personal development. This program in Turkey is overseen by The Turkish Human Resources and Health Foundation.

This exploration and adventure trip involved spending one night under canvas and then two days examining the terrain. Over these two days we walked approximately 20- 22kms carrying backpacks which we had either individually or as a group prepared containing food, beverages, tents and everything we would need.

The first day we boarded our bus at school and arrived in Eskişehir in the early evening. The first night we stayed in the Teachers' Local in order to be able to do the necessary planning and preparations for the trip. The next day we picked up the necessary equipment from the TIKAV Office, then did food shopping to last us the two days and finally returned to the hotel to use a compass and map to plan our route. It was hard work but fun and we

excitedly waited for the next day to come. The morning came and we took our bus to the drop off point and then walked 10-11 kms to our planned campsite. We spent the rest of the day pitching our tents, cooking and doing fun activities. On the last day of the trip we woke up to birdsong, had breakfast, broke camp and cleaned up our campsite. We then walked the 10-11 kms back to our pick-up point where we boarded our bus for the return to Izmir. Through this trip as part of the Duke of Edinburgh International Youth Awards Program Turkey, (DoEIA-TR) we learned many skills such as; cooking in the open, rationing out food, etc. and packaging it, using of maps and a compass to find our position, getting to know nature and learning to respect it. In short life skills in the wild. In addition to all of these we also developed our team work both as individuals and as a group. This trip enabled us, as a group, to learn how to work together, and cooperate with each other and to develop these skills.

Students of the DofE Eskişehir Camping

BIYOÇEŞİTLİLİK KONULU AB ERASMUS PLUS PROJEMİZ

OUR ERASMUS PLUS PROJECT: BIODIVERSITY

ACI, Biyoçeşitlilik Konulu AB Erasmus Plus Projesi'ne ev sahipliği yaptı.

ACI Hosts the EU's Biodiversity Erasmus Plus Project.

İzmir Amerikan Koleji, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı içerisinde bulunan "Biodiversity in Europe and Ways to Preserve it / Avrupa'da Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Yolları" adlı proje kapsamında 14- 21 Nisan tarihleri arasında İtalya, İspanya ve Fransa'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri konuk etti. İzmir Amerikan Koleji öğrencileri, İtalya, İspanya ve Fransa'da katıldıkları toplantıların ardından, Okul Rehberlik Bölümü'nün liderliğinde projenin son toplantısına ev sahipliği yaptılar. Konuklarla birlikte "Avrupa'da Biyoçeşitliliği Koruma" başlığı altında Türkiye'de ve İzmir'de Biyoçeşitlilik konusunda çalışmalar yaptılar ve incelemelerde bulundular. Doğa Derneği'nin de katkısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Gediz Deltası ve Delta'daki Kuş türleri, özellikle de Filamingolar üzerine odaklanıldı. Yaklaşık 60 kişiden oluşan grup, on binlerce kuşa ev sahipliği yapan dünya ölçeğinde önemli bir sulak alanı ziyaret etme, gözlem ve incelemelerde bulunma fırsatı yakaladı. Büyük

bir metropolle bu kadar iç içe geçmiş doğal bir yaşam alanının olması Avrupalı konuklarımızı oldukça etkiledi. Aynı zamanda, kentleşmenin bu doğal alan üzerindeki tehdit edici etkisi ve bu tehdidin yeni Körfez projesiyle daha da artarak devam edecek olması da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile güvence altına alınan Gediz Deltası'nın bu kadar korunmasız olmasını anlamakta zorlandılar.

Hafta boyunca ayrıca okulda pek çok etkinlik düzenlendi. Sanat Bölümü öğretmenlerinin liderliğinde, öğrencilerin uzun süredir üzerinde çalıştıkları Biyoçeşitlilik temalı sergi açılışı yapıldı. Sergide Seramik, Resim ve Grafik tasarım dersleri okuyan öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni topladı. Müzik Etkinlikleri kapsamında ACI Jazz Grubu'nun ve Türk Sanat Müziği Kulübü'nün konserleri izlendi. Ayrıca Hazırlık Sınıf öğrencilerinden Denizhan Özbeyli'nin bu proje için İngilizce olarak sözlerini yazıp bestelediği Rap Şarkısı da konuklara tanıtıldı.



Bilgisayar ve Fen Bölümü öğretmenleri, tarımda teknolojinin kullanılmasına yönelik olarak okul bahçesine küçük bir modeli kurulan ve "Farmbot" olarak tanımlanan sistemi anlattılar. Ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanması diye tanımlanabilecek Permakültür hakkında bilgi verip okul bahçesindeki uygulama alanını tanıttılar.

Düzenlenen Tire Pazarı etkinliğinde konuklar Ege Bölgesi'ndeki bitki çeşitliliğini ve zenginliğini yerinde gördüler. Öğrenciler gün boyunca pazardaki bitkileri tanımaya yönelik çeşitli araştırmalar yaptılar.

Etkinliğin 5. ve son gününde gerçekleşen kapanış töreninde disiplinlerarası bir çalışma şeklinde gerçekleşen bu projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere sertifikaları verildi. Sertifikalarda ve diğer tüm proje afişlerinde yer alan görsel, önemli Ebru sanatçılarından Selahattin Durmaz tarafından tasarlandı. Bu görselde yer alan filamingo figürü İzmir'in filamingolara ev sahipliğini hatırlatan bir sembol olarak hafızalara kazındı ve farklı ülkelerden gelen konuklarla kurulan dostluk köprüleri, bir haftalığına da olsa kuşlar gibi sınırların olmadığı bir dünyanın hep birlikte tadını çıkarma şansı verdi.





İzmir Amerikan Koleji öğrencileri, İtalya, İspanya ve Fransa'da katıldıkları toplantıların ardından, Okul Rehberlik Bölümü'nün liderliğinde projenin son toplantısına ev sahipliği yaptılar. Konuklarla birlikte "Avrupa'da Biyoçeşitliliği Koruma" başlığı altında Türkiye'de ve İzmir'de Biyoçeşitlilik konusunda çalışmalar yaptılar ve incelemelerde bulundular.

Students from ACI had already attended meetings in Italy, Spain and France and hosted this, the final meeting, here at the school under the leadership of the Guidance Department. Within the theme of "Protecting Biodiversity in Europe" the group worked on and examined biodiversity in both Turkey and Izmir specifically.

From April 14th- 21st, ACI hosted students and teachers from Italy, Spain and France as part of the European Community's Erasmus Plus Program's Project "Biodiversity in Europe and ways to preserve it".

Students from ACI had already attended meetings in Italy, Spain and France and hosted this, the final meeting, here at the school under the leadership of the Guidance Department. Within the theme of "Protecting Biodiversity in Europe" the group worked on and examined biodiversity in both Turkey and Izmir specifically. With the help and support of the Nature Association they were able to participate in activities in the Gediz delta and the observe a great variety of birds there, but concentrating on the flamingo population. The group consisted of approximately 60 people who had the opportunity to visit, observe and examine this area which hosts tens of thousands of birds and is considered to be one of the world's most important marshlands. Our guests were very impressed that such a large metropolis

should have a place of natural beauty within its city limits. They were also very concerned that this area is threatened by urbanization which is only to be increased by the Bay Project. The Gediz Delta is protected by the International Ramsar Agreement so our guests had difficulty understanding why it is so unprotected.

Many activities were arranged for the whole week. With assistance from our Art Department the students were able to display the results of all their work on the theme of biodiversity. The work done by students studying ceramics, art and graphics received a great deal of praise. The ACI Jazz group and the Classical Turkish Music Club gave concerts as their contribution to the activities. Our Prep student, Denizhan Özbeyli, performed his English rap song written and composed by him specifically for this Project.

As their contribution, the Computer and Science Departments set up and introduced a model of their work in the school garden known as "Farmbot"

which is a system designed to show the use of technology in farming. They also displayed a system known as Permaculture which enables informed ecosystem farming and maintenance. In an event called "Tire Market" the guests were able to see first hand the wide variety of vegetation from the Aegean region. The students, through research, tried to identify the various plants and herbs found in the market. The whole project was brought to a close on the fifth and final day at a closing ceremony where all those who had participated in this interdisciplinary event were presented with certificates. The certificates and posters used throughout the week were designed by the well-known marbling artist, Selahattin Durmaz. His design included the figure of a flamingo to remind everyone that Izmir plays host to this bird and to etch this symbol on their brains. We were given the opportunity during this brief time to enjoy and to form friendships, bridging cultures without the frontiers that confine birds.

BÜYÜK BULUŞLAR GARAJDA DOĞMAYA BAŞLADI

GREAT DISCOVERIES EVOLVE IN THE GARAGE

Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), "en büyük buluşlar garajlarda doğmuştur" fikrinden hareketle hayata geçirdiği ACIGarage STEM Laboratuvarı'nda öğrencilerine maker ve buluş konularında eğitim programları sunuyor. Bu programlar okul sonralarında yazılım, oyun tasarımı, üç boyutlu tasarım ve robotik kursları şeklinde öğrencilere öneriliyor.

ACIGarage bünyesinde yapılan projeler ve verilen eğitimler, meyvelerini vermeye başlamış görünüyor. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası fuar ve yarışmalarda başarılar kazanılmaya başlaması, motivasyonunu daha da artırmış durumda... Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen Yıldız Robocon yarışmasında ikincilik ödülü ve Marmara Üniversitesi'nde gerçekleşen 3. Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları'nda Jüri Özel Ödülü'nü alan projelerden bazıları, işitme engelliler için eldiven, düşünce gücünü kullanarak sistem kontrolü ve otonom araç.

ACI has put into action the idea that "the greatest discoveries come to life in the garage" by presenting the students with an educational program on discoveries in the STEM laboratory. These programs are offered after school and include programming, game design, 3D design, and robotics.

The projects and instruction being given in the ACI Garage are now producing results. Following our students' successes in both national and international fairs and competitions they have become very motivated. In the Yıldız Robicon competition held at Yıldız Technical University the participating team gained an award for coming second and at the 3rd International Marmara Robot Olympics they received a special award from the jury. The project was designed for those hard of hearing and involved a special glove which utilizes brain waves.



ACI FRC TAKIMI

Bu sene kurulan ACI FRC Takımı, daha ilk senesinde Dünya Şampiyonası'nda yarışarak gelecek için ümit verdi. ACI 35 adıyla 21 öğrenciden oluşan takım, FRC yolculuğuna Ekim ayında yapılan İstanbul Off-Season Yarışması'na katılarak başladı. Daha ilk yarışmasında play off oynayarak yarı finalde yarışan takım, 2018 Bölgesel elemelerine New York'ta katıldı. Yeni katılanlar arasından en yüksek puan toplayan ekip "Highest Rookie Seed" ödülünü aldı ve orada elde ettiği "Rookie All Star" ödülüyle 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Houston'daki FRC Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanıp ülkemizi başarıyla temsil etti.



ACI FRC TEAM

The ACI FRC Team was founded this year and showed a lot of promise. In their first competition. The FRC journey began with 21 ACI students forming a team named 'ACI 35' who then participated in the Istanbul OFF-Season Competition held in March. In this, their first competition, they made it through the play-offs to the semi-final from which they gained the right to participate in the 2018 District Finals in New York. They got the highest points in the category for new participants and thus were awarded the 'Highest Rookie Seed' award and by obtaining the 'Rookie All Star' award gained the right to enter the FRC World Championships held in Houston, April 18-20, 2018 where they represented their country well.

ACI FARBOT / ÇİFTÇİ ROBOT

Bilindiği üzere son yıllarda büyük şehirlerin artması ve kalabalıklaşması üzerine, tarımcılık ihtiyaca cevap veremiyor ve talep edilen gıda yetiştirilemiyor. GDO'lu tarım gibi tercih edilmeyen alternatifler ortaya çıkıyor. Teknolojinin gücünden yararlanarak meyve ve sebze yetiştiren bilgisayar kontrollü sistemlerin MIT gibi seçkin üniversitelerde proje olarak başlatılmasından esinlenen İzmir Amerikan Koleji, bu hareketi desteklemek ve öğrenmek amacıyla "ACI Food Initiative Projesi"ni faaliyete geçirdi. Açık kaynak kodlu bir sistem olan Farmbot, belirli bir alan üzerine kurulan ve otomatik olarak tohum ekme ve sulama yapan bir bilgisayar. Bu bilgisayarı önceden programlayarak istediğiniz zaman aralıklarıyla tohum ekebiliyor, ekim sonrası toprağın değerlerini ölçerek sulayabiliyor, istenmeyen otları ayırabiliyor ve ürün yetiştirebiliyorsunuz. 2017 - 2018 eğitim yılı içerisinde kurulan Farmbot ile ilk ürünlerin alınmasına çok az kaldı. Sıradaki hedefse kişilerin kendi evlerinde kolayca kullanabilecekleri bir gıda bilgisayarı projesi olan Kişisel Tarım Projesi (Personal Food Computer/PFC).



ACI FARBOT/ FARMERS' ROBOT

With the increase in the size of cities and their over population, agriculture is neither able to meet their needs nor grow the foods demanded. GDO farming and other undesirable alternative methods of farming are on the increase. Famous universities, such as MIT, have harnessed technology in farming where computers are used to control the production of fruit and vegetables. In order to support this movement and become more informed, ACI has put into effect their project: ACI Food Initiative Project. Using the open resource coding system, Farmbot, a computer automatically plants and waters seeds in a specified area. Through pre-programming this computer, not only can seeds be planted at specific intervals and by measuring the soil's condition the planted area can be automatically watered but it can also identify the weeds. In the 2017-2018 school year, through the use of this system, Farmbot, we are very close to our first harvest. Our next goal is the development of the Personal Food Computer (PFC) which can be used by individuals in their homes.





FARMBOT'TA İLK ADIMLAR

FIRST STEPS OF "FARMBOT"

ACI Food Initiative Projesi'nin üç ayağından biri olan Farmbot'un, Mart ayı içerisinde okulumuzda kurulumu gerçekleşti. Farmbot, şimdilik küçük bir alanda, programlama gerçekleştirildikten sonra otomatik olarak tohum ekme, sulama ve ürün toplama yapabilecek olan bir tarım robotu... Öğrencilerimiz bu projede iki gruba ayrılarak çalıştılar. İlki kurulum ve elektronik grubuydu ve robotun kurulumuyla ilgilendiler. İkinci grupsa programlama ekibiydi ve bu öğrencilerimiz de araştırma yaparak hangi tohumun ne kadar mesafeyle dikileceğini, hangi aralıklarla sulanacağını belirlediler ve programlama yaptılar. Öğrencilerimiz, öğretmenleri Serpil Bahşıoğlu, Zeynep Reis ve Doğukan Candan liderliğinde, Farmbot'u, "Biyçeşitlilik" konulu Avrupa Birliği destekli Erasmus Projesi kapsamında okulumuzu ziyaret eden konuk öğrenci ve öğretmenlere de tanıtmaya fırsatını yakaladılar.

Farmbot, one of the three parts of the ACI Food Initiative Project, was set up in March on, as yet, a small area. Farmbot is a farming robot which, when programmed, can automatically plant seeds, water and harvest them. Our students worked on this project in two groups. The first group was the set up and electronics group, whilst the second group was responsible for programming the computer and researched how far apart each type of seed needs to be planted, and how often they need to be watered. These two groups of students were overseen by our teachers; Serpil Bahşıoğlu, Zeynep Reis and Doğukan Candan and when guest students and teachers came for the European Union's Erasmus Project on Biodiversity, they had the opportunity to give a presentation on Farmbot.





Bu yıl yayın hayatındaki yedinci yılını dolduran, okuldaki etkinlikleri dünyanın her yerindeki mezun ve velilerine naklen iletmek amacıyla Türkiye'nin ilk lise televizyonu olarak kurulan ACI Live TV ve 7 gün 24 saat yayın yapan, AppStore'da uygulama olarak da yerini alan ACI Garage Radio garajdan doğan diğer buluşlardan...

ACI LIVE TV ACI GARAGE RADIO

acigarage.

This is the seventh year that these two organs have been broadcasting school events to graduates and parents all over the world. ACI was the first high school to have live TV with ACI Live TV and ACI Garage Radio which broadcasts 24/7 and is an application found in AppStore. Both of these are creations which stemmed from ACI Garage.





ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÖZEL SEV LİSESİ • ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI
İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • TARSUS SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİC. A.Ş. • ÖZEL SEV LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÖZEL SEV LİSESİ
İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • TARSUS SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİC. A.Ş. • ÖZEL SEV LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
TARSUS SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİC. A.Ş. • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÖZEL SEV LİSESİ • İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI
TARSUS SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİC. A.Ş. • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÖZEL SEV LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • ÖZEL SEV LİSESİ
TARSUS SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİC. A.Ş. • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÖZEL SEV LİSESİ • İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI • SEV YAYINCILIK EĞİTİM VE TİC. A.Ş.
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ • TARSUS AMERİKAN KOLEJİ • ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

“Ne mutlu çocuklarına kök ve kanat verebilene...”

Köklü olabilmek kadar geleceği hayal edebilmek de önemli...
150 yıllık köklerimizden verdiği güçle, aydınlık nesillere hayat vermeye ve
geleceğin Türkiye'sini yeşertmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız kanatlanabilsin diye...

**50 yıldır bu ülküyü destekleyen tüm kurumlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz,
çalışanlarımız, velilerimiz, mezun ve gönüllülerimize teşekkürlerimizle.**

ACI'LI ÖĞRENCİLERE DÜNYA İKİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ

SECOND PLACE IN THE WORLD FOR ACI STUDENTS



Silikon Vadisi'nden birçok şirketin sponsor olduğu uluslararası robot yarışmalarından RoboRave'e Türk öğrencilerin projesi damga vurdu. İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri işitme engelliler için tasarladıkları ceketle Amerika'da düzenlenen yarışmada Dünya 2'ncisi oldular.

Silikon Vadisi'nde bulunan Valerio Foundation'ın CEO'su Roberto Valerio da sosyal medya hesabından ACI öğrencilerinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaşarak, "Harika Çocuklar" yorumunu ekledi ve öğrencilere ortak proje yapma teklifinde bulundu.

Öğrencilerin ürettiği projede, cekete monte edilen eldiven, işitme engellilerin kullandığı el hareketlerinden oluşan alfabeyi sese ve yazıya dönüştürüyor. Böylece günlük hayatta işitme engelli dilini bilmeyen insanlarla iletişim kurulmasını sağlıyor.

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından bir olan ve Silikon Vadisi'nden birçok şirketin sponsorluk yaptığı RoboRave, 2001 yılından bu yana Amerika'nın New Mexico eyaletinde düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından robot tutkunlarının 16 yıldır bulunduğu RoboRave International Robotics Education and Competition'da bu yıl da 18 ülkeden 2 bin kişi yarıştı.

Toplam 10 kategoriden oluşan uluslararası robot yarışması RoboRave'e bu yıl Türk öğrenciler damga vurdu. İzmir Amerikan Koleji (ACI) Maker Kulübü'nün öğrencileri, yarışmanın en prestijli kategorisi olan Girişimcilik Kategorisi'nde Dünya 2'ncisi oldular. Öğrenciler ayrıca "En iyi reklam video ödülü" ve "En iyi küçük işletme (KOBİ) ödülü"ne de layık görüldüler.

VADI'NİN OYLARI TÜRK ÖĞRENCİLERE

Öğretmenleri Serpil Bahşıoğlu ve Orhan Çevik ile birlikte işitme engelliler için ceket tasarlayan Erman Akman, Ozan Kireşi, Berkay Aydın, Bora Yılmaz ve Demir Dereli'den oluşan ACI Maker Kulübü öğrencileri, Girişimcilik Kategorisi'nde Dünya ikinciliğinin yanı sıra iki prestijli ödül daha alarak Türkiye'nin gururu oldular. Öğrencilerin işitme engellilerin işaret dilini kullanmayı bilmeyenlerle iletişim kurmasını sağlamak üzere tasarladığı ceket, Girişimcilik Kategorisi'nde, özellikle Silikon Vadisi şirketlerin temsilcilerinin oylarını toplayarak Dünya 2.si oldu. ACI öğrencilerinin projesi, En iyi Small Business (KOBİ) Ödülü ve En iyi Reklam Videosu Ödülü'ne (The Valerio Foundation Ödülü) de layık görüldü.

ÜNLÜ CEO'DAN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

En iyi Reklam Videosu Ödülü'nü veren şirketin CEO'su da sosyal medya hesabından öğrencilerin projesini paylaştı. Instagram hesabında ACI öğrencilerinin Türk bayraklı fotoğraflarını paylaşan Valerio Foundation'ın CEO'su Roberto Valerio, 'Turkey Team' (Türkiye Takımı) ve 'Amazing Kids' (Harika Çocuklar) yazarak, öğrencilere övgüde bulundu. Valerio, İzmir Amerikan Koleji takımında bulunan öğrencileri ortak çalışma yapmak üzere Silikon Vadisi'ndeki şirketine davet etti.

ENGELLERİN SESİ OLAN CEKET

Yarışmacıların robotik ürünler üretilip yarıştığı Girişimcilik Kategorisi'nde İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri, işitme engelliler için tasarlanmış giyilebilir teknolojiye sahip projeye büyük beğeni topladı. Yapılan projede, bir eldiven ve ceket üzerine yerleştirilen çeşitli sensörler, işitme engellilerin kullandığı el hareketlerinden ve işaret dilinden oluşan alfabeyi, arduino bağlantılı bir ana kutu ve yazılım ile sese ve yazıya dönüştürüyor. Cekete monte edilen hoparlörden ses veren teknoloji sayesinde, günlük hayatta işitme engelli dilini bilmeyen insanlarla iletişim kurulmasını sağlanıyor.



RoboRave is an international robotics competition sponsored by many companies in Silicon Valley and young Turkish people made their mark on the competition. The students from Izmir American Collegiate Institute (ACI), took second place in the world in the competition held in America, for a jacket designed for the hard of hearing. The CEO of Valerio Foundation in Silicon Valley, Roberto Valerio, shared of photograph of the students with the Turkish Flag on his social media account and labelled them as "Amazing Kids" even offering them the chance to conduct a shared project. The student-created project is a jacket with special gloves which automatically converts hand signals into sounds and writing. This enables those hard of hearing to communicate with people who do not know sign language. RoboRave is a world renowned competition, sponsored by many companies operating in Silicon Valley, and has been held every year since 2001 in the State of New Mexico, in the USA. All those passionate about robots have come for the last 16 years from the four corners of the world to participate in the RoboRave International Robotics Education and Competition. This year there

were 2,000 competitors from 18 different countries. The competition is made up of ten categories and this year Turkish students made their mark. The students in the Izmir American Collegiate Institute (ACI) Maker Club were placed second in the world in the most prestigious category in the competition, "Entrepreneurship". They were also presented with "The Best Advertising Video Award" and "The Best Small Business (KOBİ) Award".

THE VALLEY VOTES FOR THE TURKISH STUDENTS

The student members of the ACI Maker Club and designers of the jacket; Erman Akman, Ozan Kireşi, Berkay Aydın, Bora Yılmaz and Demir Dereli, who worked along with their teachers, Serpil Bahşıođlu and Orhan Çevik, were the pride of Turkey for taking second place in the world and gaining two other prestigious awards. The jacket was designed to enable those who cannot sign to be able to communicate with the hard of hearing and took second place in the "Entrepreneurship" category with the votes of the representatives of the companies in Silicon Valley. They were also presented with "The Best Advertising Video Award"

(The Valerio Foundation Award) and "The Best Small Business (KOBİ Award)".

FAMOUS CEO POSTS PHOTO WITH TURKISH FLAG

The CEO of the company which gave the advertising video award shared our students project on social media. Roberto Valerio, CEO of the Valerio Foundation, posted a photo of the students with the Turkish flag on his Instagram account and captioned it; Turkish Team and Amazing Kids. He had high praise for them and invited them to his company in Silicon Valley to be partners in a project.

THE HEARING IMPAIRES' JACKET WITH SOUND

The jacket designed and produced by our students and entered in the "Entrepreneurship" category was received warmly. The jacket and the attached gloves have various sensors implanted in them and these convert the signing and gestures into vocals and writing using an arduino connection to a main frame. From speakers mounted on the jacket and through the use of technology this enables those who do not sign, to communicate with those hard of hearing.

Özel İzmir Amerikan Koleji'nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene 20.si yapılan Dostluk Takım Satranç Turnuvası'na 58 okul, 95 takım ve 475 öğrenci katıldı.

Yet again this year ACI hosted the 20th Friendly Team Chess Tournament for 58 schools, 95 teams and 475 students.



İZMİR AMERİKAN'DA SATRANÇ ŞÖLENİ!

A FEAST OF CHESS AT THE AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE!

Özel İzmir Amerikan Koleji Okul-Aile Birliği'nin de katkılarıyla bu sene yirincisi düzenlenen turnuva, çekişmeli turlara sahne oldu. Turnuvaya katılan öğrenciler, profesyonel hakemler gözetiminde Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Süper Küçükler olmak üzere dört ayrı kategoride mücadele ettiler. İki gün süren zorlu çekişmelerin ardından yapılan ödül töreninde kazanan okulların takımları, kupa ve madalyalarını aldılar. Masasında ilk üçe giren öğrenciler, madalyanın yanı sıra 20. yıl anısına farklı hediyeler de kazandılar. Turnuvaya katılan tüm öğrenciler sertifika ile ödüllendirildiler. Ev sahibi İzmir Amerikan Koleji'nin Kırmızı takımı Gençlerde birinci olurken, ACI öğrencilerinden Gülce Sevin, Arda Akbulak ve Turhan Can Danacı masa birincisi, Efe Özge masa ikincisi olarak derece elde ettiler. Sakıpağa Dönerevi, Veysi's, Çaykur, Nescafe gibi önemli markaların ürünleriyle destek olduğu turnuvanın 20 yıl önceki başlangıcından beri organizasyonunu üstlenen Özel İzmir Amerikan Koleji Satranç Sorumlusu ve Coğrafya Öğretmeni Emel Aksu, "20 yıldır emek verdiğimiz ve

çok önemseydiğimiz turnuvamız, şu anda İzmir'in ve Türkiye'nin en saygın yarışmaları arasında değerlendiriliyor. Yıllar geçtikçe katılan okul ve öğrenci sayısı arttı; bu sene 58 okul ve 475 öğrenciyle bir arada olduk. Böylece bu anlamlı yılda rekor bir katılıma imza attık. Amacımız öğrencilerin analitik düşünme, planlama gibi becerilerini artıran satranç sayesinde onlara dostça bir ortamda rekabeti tattırmak. Katılan tüm okullara ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

This year the American Collegiate Institute (ACI), with the assistance of the Parent-Teachers' Association hosted its 20th tournament and saw some cliffhanger rounds. The participating students were overseen by professional judges in four different categories; Youth, Stars, Minors and Super Minors. After two days of close competition, the winning school teams were presented with their cups and medals at the awards ceremony. The first three in their quad were presented with medals and various different presents to mark the 20th year. All participants in the tournament were presented with certificates.

The red team from the host school, Izmir American Collegiate Institute, came first in the Youths Category and ACI students Gülce Sevin, Arda Akbulak and Turhan Can Danacı were first in their quads while Efe Özge came second in his. The tournament was supported with products from famous brand names; Sakıpağa Dönerevi, Veysi's, Çaykur, and Nescafe. ACI's Geography teacher and person responsible for chess in school, Emel Aksu, has organized this tournament from its inception 20 years ago until now. She had this to say: "This tournament which we have worked on and given importance to for 20 years is considered to be one of the most respected tournaments both in Izmir and in Turkey. Each year the number of schools and students participating increases and this year 58 schools and 475 students spent their time together. This year we had record participation. Our aim is to get students to think analytically and develop skills such as planning ahead as well as using the medium of chess to let them experience competition in a friendly atmosphere. We thank all the participating schools and our sponsors."

ACI SATRANÇ TAKIMI BAŞARIYA DOYMADI!

ACI CHESS CLUB GO FROM SUCCESS TO SUCCESS!



ACI'nın geleneksel kulüplerinden olan Satranç Kulübü'nün öğrencileri, öğretmenleri Emel Aksu, Emel Dokumacı ve antrenörleri Enis Bilyap eşliğinde yaptıkları çalışmalar sonucu bu yıl çeşitli başarılarla imza attılar.

Kulüp öğrencileri arasından oluşturulan karma ve kız okul takımları, Şubat ayında başlayan Okul Sporları Takım Satranç Yarışmaları'na katıldı. Karma takımın İzmir il birincisi, kız takımının ise İzmir il üçüncüsü olduğu bu turnuva sonrası takımlarımız, Manisa'da yapılan Grup yarışmalarına katılmaya hak kazandılar. Manisa'da yapılan Grup birinciliğinde ise Karma Takımımız ikincilik kazanarak Kütahya'da yapılan Türkiye Finallerine katıldı. Takımımız 2-6 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan Okul Sporları Türkiye Satranç Yarışmaları'nda Kabataş Erkek

Lisesinin ardından ikinci olarak Türkiye çapında bu yarışmalara katılan yaklaşık bin takım arasından sıyrılarak bu yolculuğu başarıyla tamamladı.

Ayrıca okulumuzun 20 senedir düzenlediği ve İzmir'in önemli ve en uzunlu süreli takım satranç turnuvası olan ACI Dostluk Takım Satranç Turnuvası'na da 3 takım ile katılan okul takımlarımız birincilik ve dördüncülük elde ederek bizi onurlandırdılar.

The student members, their sponsor teachers, Emel Aksu and Emel Dokumacı along with their coach, Enis Bilyap, of one of ACI's long-running clubs, the Chess Club, have had a number of successes this year. A mixed team and the girls' team participated in the Schools' Sports' Teams Chess

Competitions, which began in February. The mixed team placed first in Izmir whilst the girls' team took third place in the Izmir and therefore were eligible to compete in the the group competitions held in Manisa. Here our mixed team took second place and were able to participate in the Turkish Finals held in Kütahya. The Schools' Sports' Teams Chess Competitions in Kütahya took place from May 2-6, 2018 and our team was placed second after Kabataş Boys' High School, out of a total of 1,000 teams participating thus proving their success.

In addition, in the ACI Friendly Team Chess Tournament, which has been held now for twenty years and is the most important and longest tournament held in Izmir, the three teams from ACI who participated took first and fourth places making us very proud.



EKİN-YAZIN ETKİNLİKLERİ'NDE 15. YIL TURKISH LITERATURE FESTIVAL "EKİN-YAZIN"

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz tarafından düzenlenen 15. Ekin-Yazın Etkinlikleri İzmir Amerikan Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde öğrenci olan genç yazarların keyifli söyleşisiyle başladı. İkinci oturumda da 1995 mezunumuz senarist-yazar Doğu Yücel, öğrencilerimizle yazarlık deneyimini paylaştı. Günün sonunda Doğu Yücel ve liseli genç yazarlar kitaplarını imzaladılar. Ekin-Yazın Etkinlikleri'nin ikinci gününde, öğrencilerimiz Hazırlık sınıfında okudukları "Uçurtmayı Vurmasınlar" kitabının yazarı ve filmin senaristi Feride Çiçekoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Böylece keyif dolu bir etkinliği daha başarıyla tamamlamış olduk. Önümüzdeki sene yeni konular ve yeni konuklarla yeni bir Ekin-Yazın Etkinliği'nde buluşmak üzere...

This year saw the 15th "Culture and Arts Festival" organized by the Turkish Language and Literature Department. It began with an enjoyable discussion between the young writers of ACI and the Üsküdar American Academy. In the second session our 1995 graduate, script writer and author, Doğu Yücel, shared his experiences of writing with the high school writers. At the close of the day, Doğu Yücel, and the young writers signed their books. On the second day of this event the students interviewed the film scriptwriter and author of the book read by our Prep students, "Uçurtmayı Vurmasınlar" (Don't Let Them Bring the Kite Down). This saw the end to another successful and extremely enjoyable event. Hoping to meet with you at next year's "Culture and Arts Festival" with new topics and new participants...

METROPOLIS'E EPİK YOLCULUK /A LENDENDARY JOURNEY TO METROPOLIS



Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, İngilizce Ana ders öğretmenleriyle birlikte "Epik Yolculuk" projeleri kapsamında, Torbalı Metropolis'e akademik amaçlı bir gezi gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin günler süren hazırlıklar sonucu sergiledikleri sunumları tarihi dokuyla birleşince ortaya keyifli bir performans çıktı.

The students in our Prep classes, accompanied by their main course teachers, went on an academic trip to the site of Metropolis outside Torbalı, as part of their 'Legendary Journey' Project. At the end of days of preparation, the students gave their presentations which when combined with threads of history resulted in enjoyable performances.

DÜŞÜN YAZ'IN DÖNDÜNCÜ YILI

FOURTH YEAR OF THINK AND WRITE COMPETITION



Lise öğrencilerinin, felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, tutarlı düşünebilmelerini, düşündüklerini temellendirebilmelerini, felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlayan DÜŞÜN YAZ Felsefi Deneme Yazma Yarışması, okulumuzda yapılan final oturumu ve ödül töreniyle birlikte dördüncü yılını doldurdu. İzmir Amerikan Koleji ve Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde yapılan yarışma üç aşamadan oluşuyor. Ülkemizin bütün liselerine yapılan duyurudan sonra katılmak isteyen öğrenciler www.dusunyaz.com adresine kayıt yaptırıldılar. İlk olarak Ağrı'dan Bodrum'a, Trabzon'dan Gaziantep'e bir çok ilde 780 katılımcı Aralık ve sonra Mart ayında ilan edilen tarih ve saatte, sitede yayımlanan üç konudan birini seçerek yazılarını online olarak yazdılar. Öğrencilerin 1. aşamada aldığı puanın yüzde 40'ı, 2. aşamadan aldığı puanın yüzde 60'ı alınarak elde edilen puana göre sıralandıklarında ilk 30 öğrenci finale kaldı. Final için Kırşehir'den, Tekirdağ'dan, Zonguldak'tan, Trabzon'dan, Konya'dan, Kocaeli'nden, Ankara ve İstanbul'dan bir gün önce İzmir'e gelen katılımcılar ve onların değerli öğretmen ve velilerini okulumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Final İzmir Amerikan Koleji'nde saat 10.00'da, ACI Garage'da yapıldı. Klavye seslerinin hiç susmadığı ortamda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, verilen üç konudan birini seçerek saygıdeğer bir gayretle üç saat

boyunca yazılarını yazdılar. Öğrencilerimizi Tarih Öğretmenlerimiz Sema Gür ve Esra Uluz'a küçük bir Kent Tarihi gezisi için bırakırken jüri yazıları okumak üzere toplandı. Değerlendirme sonucunda en iyi beş yazı belirlendi. Ödül Töreninde 5'incilik ve 4'üncülük ödülü olarak Tablet, üçüncülük ödülü olarak Netbook, 2'incilik ve 1'incilik ödülü olarak dizüstü bilgisayarları sahiplerini buldu ve Düşün Yaz'ın 4'üncü yıl pastasının kesilmesiyle ödül töreni sona erdi.

The Philosophy Written Composition

Competition, "THINK, WRITE" was held at our school for the fourth year. The school hosts the competition final and the awards ceremony. The aim of this competition is to encourage high school students to think about basic philosophical questions, to gain reading, comprehension and interpretive skills, to be consistent in their ideas and to have a firm basis for them as well as being able to write using the terminology of philosophy and its concepts. Students must also be able to give meaning to philosophy in real life. The competition, which is held through cooperation between the American College and the İzmir Branch of the Philosophers' Association, comprises of three stages. After announcing the competition to all high schools in Turkey, the students who wish to participate registered at www.dusunyaz.com website. A total of 780 students wrote their first piece online by selecting one topic from a choice of three which were announced online on preset days and times in December and

March. Participants were from many regions of Turkey such as Ağrı to Bodrum and Trabzon to Gaziantep.

The choice of the final 30 for the final was made by taking 40% of the points scored in stage 1 and 60% in stage two and ranking them in order. For the final we were happy to host participants, parents and their teachers, who all arrived the day before, from Kırşehir, Tekirdağ, Zonguldak, Trabzon, Konya, Kocaeli, Ankara and Istanbul.

The final was held in ACI Garage at 10:00.

All that could be heard was the tapping of the keys on the keyboards as for three hours the finalists, from all four corners of Turkey, worked on the topic they had selected from a choice of three. The jury convened to read the compositions as ACI's history teachers; Sema Gür and Esra Uluz took the finalists on a brief tour of the city. At the end of deliberations the jury selected the best five pieces. The prizes for those ranked 4th and 5th were a tablet; third place received a Notebook, whilst 2nd and 1st place received a laptop. The ceremony ended with the cutting of the 4th THINK and WRITE competition cake.

ÖDÜLLER / AWARDS

1. Okyanus Kar Şen - İstanbul Saint Pulcherie Fransız Lisesi, 2. Asım Kaya - Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, 3. Ege Kaan Duman - Kocaeli - Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkerş Özel Lisesi, 4. Orhun Kahveci - İstanbul - Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi, 5. Sıla Erçin - Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi.

ACI'IN 140. YILI ANISINA FİDANLAR YEŞERECEK!

TREES PLANTED TO COMMEMORATE THE 140TH YEAR OF ACI!

Okulumuzun, İzmir-Çeşme otoyolunda ağaçlandırma çalışması yapmak üzere Ege Orman Vakfı ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde 2 bin 100 fidan can buldu.

After signing a protocol with the Aegean Forestry Foundation, our school has planted 2,100 saplings as part of the forestation project along the İzmir-Çeşme motorway.



2 bin 100 fidan, Özel İzmir Amerikan Koleji adına yeşerecek.

2,100 saplings will grow and keep alive the name of the American Collegiate Institute.



Okulumuzun 140. yılı anısına gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmamız için Fidan Dikim Töreni düzenlendi. İzmir-Çeşme otoyolu Karaburun- Zeytinler güzergâhı üzerinde otopana cepheli arazide gerçekleşen törene, Özel İzmir Amerikan Koleji idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri, mezunları ve velilerinin yanı sıra Ege Orman Vakfı'nı temsilen Genel Müdür Metin Gençol ile Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk katıldı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle devam eden ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol; yapılan bu çalışmalarla İzmir-Çeşme otopanında yol kenarlarının daha yeşil olacağını ve otoyolda seyahat eden araçların atmosfere saldıgı karbon emisyon miktarının da ağaçlandırma sayesinde azalacağını belirtti. Gençol, projeye destek veren ACI'ya teşekkürlerinin bir ifadesi olarak Ege Orman Vakfı'nın plaketini sundu.

Özel İzmir Amerikan Koleji Okul Müdürü Didem Erpulat da İzmir Amerikan Koleji'nin kuruluşunun 140. yılında gerçekleştirilen bu önemli projede, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve mezunların destekleriyle yeni fidanları doğaya kazandırarak çevreye önemli bir katkı sağlayacakları için çok mutlu olduklarını söyledi. İzmirli tarafından yoğun olarak kullanılan bu otopanda, okulun ismini taşıyan bir ağaçlandırma çalışması yapmanın uzun yıllardır hayalini kurduklarını belirten Erpulat, başta bu hayalin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Okul Aile Birliği olmak üzere, katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi ve fidanlara can suları öğrenciler tarafından verildi.

As part of this Project a tree-planting ceremony was organized to celebrate the 140th year since the foundation of ACI. The ceremony, held on land adjacent to the motorway at the Karaburun-Zeytinler junction, was attended by administrators from The İzmir American Collegiate Institute, teachers, students, graduates, parents as well as the general manager of the Aegean Forestry Foundation, Metin Gençol, and the assistant general manager, Perihan Öztürk. Metin Gençol gave information about the forestation along the İzmir-Çeşme motorway which is being conducted in cooperation with the Directorate of Highways 2nd District, He spoke of how with such projects the motorway will be greener and lead to a reduction in CO2 levels produced by the cars using the motorway. Gençol presented an Aegean Forestry Foundation plaque to ACI in token of their appreciation of the school's support of the project.

Didem Erpulat, the school Principal, said that this important project, which aims to gain new trees for the environment and has been realized in cooperation with the students, teachers, parents and graduates to commemorate the 140th anniversary year of the school's foundation, has made everyone very happy. She went on to say that it has been a dream of the school to have a forest bearing its name along the heavily used motorway and that was grateful especially to the Parent-Teacher Association for helping this dream come to fruition but also to everyone else who had supported the Project. After the speeches the saplings were planted and then watered in by the students.

BARCELONA SEA & SUN MÜZİK FESTİVALİ

BARCELONA SEA & SUN MUSIC FESTIVAL

Barcelona Sea & Sun Müzik Festivali, hazırlık yılından beri orkestra gruplarının heyecanla beklediği, okulumuzun lise iki öğrencileri için gelenekselleşmiş bir etkinlik. Yarışmada her sene ödülleriyle onurlandırılan ACI ailesi olarak, bu sene de okulumuzu ve ülkemizi gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşadık.

The Barcelona Sea and Sun Music Festival has become a traditional event for the Grade 10 students' orchestra groups and which is waited for expectantly by the students from their Prep year on. Our students have won awards at this festival every year and so the proud ACI family had high hopes for this year.

İpek Kubak L2G

Barcelona'nın Lloret de Mar bölgesindeki uluslararası bir yarışma olan "Sea, Sun, Festival"de dünyanın her yerinden gelen yetenekli müzik tutkunlarının buluşmasıyla rekabetçi ama bir o kadar da eğlenceli bir deneyim edebilme fırsatını yakaladık. Hepimiz Alkan Bey'in (Gunlu) titiz liderliğinde yarışma şarkılarımıza çok çalıştık. Verdiğimiz onca emekten sonra yarışmaya gitmek için yola çıktığımızda, kendimizden oldukça emindik. Ancak yarışma sırası bize geldiğinde kalbimiz yerinden fırlayacak kadar heyecanlanmıştık. Alkan Bey'in telkinleri sayesinde heyecanımızı bastırmayı başardık. Yıl boyunca Alkan Bey ile çalıştığımız "24K", "Sakin Gelme" ve "Sunny" parçalarını başarıyla seslendirdik. Performansımız



sırasında bizi izleyen seyircilerin de heyecanlandığını görmek bizi çok mutlu etti. Şarkılarımızı çaldıktan sonra aldığımız alkış bizi çok gururlandırdı. Çekişmeli geçen bir yarışmanın sonucunda, Alkan Bey ve Kıvanç Hanım'ın bizi her zaman desteklediklerini hissettirmesiyle "Jazz Singing" kategorisinde başarılı bir performans sergiledik. Böylece hem okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu hem de emeklerimizin karşılığını görmenin sevincini yaşadık. Müziği hayatımdan hiç eksik etmeyi düşünmeyen biri olarak böyle bir etkinliğin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ayrıca bu etkinliklerde bizi sürekli destekleyen Alkan Bey ve okulumuza da çok teşekkür ediyorum. Sanatın kültürle buluştuğu bu gezi boyunca

Barcelona, Montserrat ve Girona'nın tarihi yapılarını keşfettik; Montserrat ve Salvador Dali müzelerini gezerek kültürümüzü pekiştirdik. Hiç gezmekten bıkmadığımız Lloret de Mar'da ise her gün İspanya'nın kavurucu güneşinin altında sahilde yürüyüş yaptık. İspanya'nın çeşitli yemeklerini tadarak damak tadımızı geliştirdik. Barcelona'ya daha önce gitmiş olmama rağmen orkestra arkadaşlarım ve bize eşlik eden Alkan Bey ve Kıvanç Hanım ile birlikte gezmekten gerçekten büyük keyif aldım. Unutamayacağım bir deneyim olan bu festival sayesinde, müziğin hayatımızdaki yerinin önemini bir kez daha kavradım. Lise hayatım boyunca böyle bir deneyim elde edebilme şansını bulabildiğimiz için başta Alkan Bey'e ve orkestra arkadaşlarıma teşekkür ederim.



This festival is held in the Lloret de Mar district of Barcelona and plays host to talented music lovers from wide and far. It is highly competitive but is an equally fun experience. We practice our selected song under Alkan Bey meticulous leadership. After so much work we were pretty confident as we left on our journey to Spain. However, when it came to our turn to perform we were so nervous our hearts were racing. Fortunately, Alkan Bey was able to dispense our fears. We performed our songs; 24K, Don't Come and Sunny successfully. We felt happy when we could see the excitement in the audience as we performed. With the continuous support and encouragement of Alkan Bey and Kivanç Hanım, we gave a successful performance in the Jazz Singing Category thus representing both our school and country in the best way feeling that our hard work had not gone unrewarded. As someone who believes that music is part of me, I feel extremely lucky to have had the opportunity to be a part of this event. I would also like to thank both Alkan Bey and the school for giving us their support.

This was a trip where art met with culture and we visited historical places in Barcelona, Montserrat and Girona. We broadened our culture with our visit to Montserrat and the Dali museum. Every day we never tired of walking along the seafront



in Lloret de Mar under the blazing Spanish sun. We developed our palates by sampling different Spanish dishes. Despite having been to Barcelona before, I still thoroughly enjoyed this trip with my friends in the orchestra, Alkan Bey and Kivanç Hanım. This was an unforgettable

trip and brought home to me yet again what an important role music plays in my life. I thank Alkan Bey and my friends in the orchestra for providing me with the opportunity to experience this event during my high school life and consider myself very lucky.

FIZY LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI

FIZY MUSIC COMPETITION AMONGST HIGH SCHOOLS

Bade Aktekin L3

ACI Lise 3 Orkestrası olarak, Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması'na katıldık. Grubumuzda yer alan arkadaşlarım Sarp, Adel, Gökberk, Barış, Dinç, Paşa ve öğretmenimiz Alkan Bey ile gerçekten çok keyifli vakit geçirdik. Yarışmadan Jüri Özel Ödülü'nü kazanarak döndük, ancak ödülü kazanıncaya kadar ki süreç, çok da kolay geçmedi. Bana göre Fizy'e hazırlanma sürecindeki en zor şey çalacağımız şarkıya karar vermektir. Jüri tarafından beğenilecek tarzda ve istenilen özelliklere sahip bir şarkı seçmek pek kolay olmadı. Sonunda yarışmaya Bruno Mars'ın seslendirdiği "Runaway Baby" şarkısıyla katılmaya karar verdik. Şarkıya karar verdiğimiz andan itibaren çalışmalara başladık. Seçtiğimiz şarkının farklı versiyonlarını ve yorumlamalarını dinledik ve parçayı bir araya getirirken kendimizden de bir şeyler eklemeye çalıştık. Böylece ortaya orijinal şarkıdan daha özgün ve etkileyici bir versiyon çıkarttık. Birkaç ay süren çalışmanın ardından İzmir elemesinin yapılacağı gün geldi çattı. Sabah 10 gibi, yarışmanın yapılacağı yer olan İzmir Arena'da yerlerimizi aldık ve o heyecanlı anı beklemeye başladık. Birkaç saat sonra, sıra bize geldiğinde sahneye çıktık ve performansımızı yaptık. Her şey çok iyi gitmişti ve hiçbir sorun çıkmamıştı. Yani biz öyle sanıyorduk... Arena'dan ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra Alkan Bey'den gelen bir mesajla hepimizin içini bir endişe kapladı. Bizden önce çıkan gruplardan biri klavyede transpoze denilen ve bazı notaların ayarlandığı şekilde farklı çıkmasını sağlayan bir özelliği kapatmayı unutmuş. Bu nedenle bizim performansımızda da klavyeden çıkan seslerin hepsi tamamen yanlış duyulmuş. Bu işler acısı olayı öğrendiğimizde, hepimiz çok üzüldük ve çaresizliğe kapıldık. Neyse ki Alkan Bey'in çabaları sayesinde jüri üyeleri bu durum bizden kaynaklanmadığı için bir kere daha sahneye çıkabileceğimizi söylediler ve böylece, akşam son grup olarak tekrar parçamızı çaldık. Bu talihsiz olay yüzünden gece yarısına kadar

İzmir Arena'da bekledik ve çok yorucu bir gün geçirdik.

Yarışma günümüz zorlu geçmesine rağmen birkaç hafta içinde finalist gruplar belirlendiğinde bu sevincin, yaşadığımız tüm zorluklara değdiğini fark ettik. Yaklaşık 500 okul içerisinde jürinin seçtiği 29 okul arasında yer alıyorduk. Finale kaldığımızı öğrendiğim anın beni ne kadar gururlandırdığını ve mutlu ettiğini kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Hepimiz İstanbul'a finallere gideceğimiz için çok heyecanlıydık. Gitmeden birkaç gün önce grup arkadaşlarımızdan Barış'ın okulla ilgili nedenlerden dolayı yarışmaya bizimle birlikte katılamayacağını öğrendik. Bu duruma gerçekten çok üzüldüm, ancak artık yapacak bir şey yoktu. Nihayet yarışmanın finalinin yapılacağı gün geldi ve Adel, Gökberk, Sarp, Dinç, Paşa, Alkan Bey ve Oktay Bey ile Fizy'nin bize ayarladığı otobüsleri kullanarak İstanbul'a vardık. Finallerde bizimle birlikte yarışan diğer başarılı grupları izlemek ve müzikle ilgilenen birçok gencin bulunduğu bir atmosferde yer almak, gerçekten çok keyifliydi. Böyle bir yarışmada yer almanın müziğe ilgi duyan herkesin yaşaması gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Tüm bu yaşadıklarımız arasında beni en çok etkileyen şey, Bostancı Gösteri Merkezi kadar büyük bir yerde binlerce kişinin önünde sahne almaktı. Alkan Bey'in ve okulumuzun bize böyle bir deneyim yaşatmasının çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Sahnede kendimi çok farklı ve eşsiz hissettim. Önümdeki insanların beni izlemek için orada bulunması beni çok heyecanlandırdı ve bir daha yaşanması çok zor bir haz hissettirdi.

Yarışmaya hazırlanma süresi ve yarışma boyunca beraber olduğum arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buldum. Hep beraber, bir amaç uğruna disiplinli bir şekilde çalışarak ortaya güzel bir şeyler koyabilmek beni çok mutlu etti. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması liseyi bitirsem ve yıllar geçse bile aklımda bir anı olarak kalacak ve bu grupla yaşadığımız deneyim asla unutulmayacak.





About an hour after leaving the Arena we got a message from Alkan Bey which left us devastated. Evidently the group which had performed before us had forgotten to turn off something on the keyboard which transposed certain notes. For this reason, the sounds coming from the keyboard had prevented us from being heard properly. We were so upset at this terrible news and wondered what could be done but through the efforts of Alkan Bey the jury had been persuaded that the fault was not ours and they allowed us to perform our song again as the last performance of the evening. This piece of bad luck meant that we were at the Arena until the middle of the night and had an extremely tiring day.

Despite this awful experience when, a few weeks later, the finalist were announced we saw that all the effort had been worthwhile. Out of approximately 500 schools were in the list of 29 chosen by the jury. I find it very difficult to put into words how proud and happy I was when I learnt we were in the final. We were very excited about going to Istanbul for the finals. A few days before this we learned that unfortunately one of our members, Barış, Would not be able to go to Istanbul with us. I was really sorry but there was nothing to do. The day of the final came and Adel, Gökberk, Sarp, Dinç, Paşa, Alkan Bey and Oktay Bey travelled to Istanbul in the bus supplied by Fizy. It was very enjoyable to listen to the other successful groups taking part in the final and be part of that atmosphere with all the other young people interested in music. I believe that everyone interested in music should live this experience. The thing that affected me most was that we would be performing in front of thousands of people in a place no bigger than Bostancı Performance Center. I believe we are very lucky that our school and Alkan Bey enabled us to have this experience. On stage I felt I was very different and unique. I was excited by the fact that the audience were there to watch me and gave me a feeling that would be difficult to relive. I got to know my friends much better in the period leading up to the competition and during the actual competition. I was happy to work together with them in a disciplined way with a common goal and to bring our work to fruition. After graduating from ACI and years later the Fizy High Schools' Music Competition will stay with me as a memory and I will never forget this experience with this group.



A few months ago, the ACI Grade 11 orchestra participated in the Fizy High Schools Music Competition. We had a very enjoyable time with our group members, Sarp, Adel, Gökberk, Barış, Dinç, Paşa, and our teacher Alkan Bey. In the competition we got a special award from the jury but it was a long and difficult journey to that point. In my opinion the most difficult part of the process was choosing which piece we would play. It needed to be something that the jury would like and would fit the criteria but that was not easy. In the end we selected "Runaway Baby" by Bruno Mars and then got right down to work. We listened to different covers and interpretations of the song and decided how we would put our own stamp on it. In this way we would have a more original and effective version of the song. Then after a few months of hard work the day for the Izmir qualifying heats was suddenly upon us. The competition was due to start around 10 am so we took our seats at the Izmir Arena and waited. A few hours later it was time for us to take the stage and perform. The performance had gone well and without problems or so we thought!

KARŞIYAKA LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI

KARŞIYAKA HIGH SCHOOLS' MUSIC COMPETITION

Karşıyaka Liseler arası Müzik Yarışması, İzmir içerisindeki liseler için dört yıldır Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenmekte. Bu yıl Yarışmaya okulumuz Caz Grubu "Full Time" olarak katıldık.

The Karşıyaka High Schools' Music Competition is organized by the Karşıyaka Municipality and has taken place for the past four years. This year our jazz group, 'Full Time', participated in the competition.



Ayda Posacı 10F

Alkan Bey ile çalışmalarımızı yaparken yarışmaya katılacağımız şarkı hakkında oldukça fazla fikir alışverişinde bulduk. Repertuarımızda bulunan dokuz şarkıdan hangisini çalmamız gerektiğine karar vermek, bizim için hiç de kolay olmadı. Ama sonunda Alkan Bey'in yarışma hakkında sahip olduğu deneyimler ve bizi yönlendirmesi sonucunda George Gershwin'in 'Summertime' isimli şarkısıyla katılmaya karar verdik.

Alkan Bey, yarışma öncesi şarkıyla ilgili olarak en ufak detayı bile atlamamız gerektiğinin altını defalarca çizdi ve şarkıyı yarışmada çalınacak hale getirinceye kadar yüzlerce kez tekrarladık. Bu çalışmaların sonucunda yarışmanın eleme gününe sıra geldi. Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi'nde yapılan yarışma elemesinden dört gün sonra sonuçlar açıklandı. Finale kalan 16 okuldan biri olduğumuzu öğrendiğimizde heyecandan küçük dilimizi yutacaktık. Bu bizim katıldığımız ilk yarışma olduğu için finale kalmak bile bizi

çok mutlu etmişti. Final günü geldiğinde her zamankinden daha heyecanlıydık. Sıra bize geldiğinde kuliste sanki ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlıydım. Yarışmaya bize destek vermek için okul arkadaşlarımız, ailelerimiz, diğer okul orkestralarımızın üyeleri, Mr. Huttemann ve Filiz Hanım da oradaydı. Sıramız geldi, sahneye çıktık, şarkımızı çaldık ve sahneden indik. Toplamda 10 dakika süren bu süreç heyecandan çok hızlı geçmiş gibi geliyordu. Tüm yarışmacılar performanslarını



sergiledikten sonra jüri değerlendirmesi için yarışmaya iki saat ara verildi ve ödül töreni başladı.

Jüri Özel Ödülü açıklandı. Üçüncülük Ödülü açıklandı. İkincilik Ödülüne sıra geldiğinde sunucu Özel İzmir Amerikan Koleji dediğinde sevinçten birbirimize sarıldık. Katıldığımız ilk yarışmada, ikincilik ödülü almak bizi çok mutlu etmişti. İkincilik ödülü olan 5 bin Lira'lık çekimimiz sahnede jüri üyelerimiz tarafından bize taktim edildi.

Sahneden indikten sonra "Full Time" olarak okulumuzu temsil etmenin gururu, aldığımız ödül ve arkadaşlarımızla öğretmenlerimizin desteği ileride alacağımız daha büyük ödüllerin habercisi olduğunu anladık. Evet, ikincilik çok gurur verici bir ödül, ancak biliyoruz ki, ilerleyen senelerde daha büyük başarılar, hatta birincilikler bizi bekliyor. Yarışmadan sonra Karşıyaka Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapanış konseri için davet aldık. 20 Mayıs Pazar günü Karşıyaka Atatürk Spor Salonu'nda kapanış konserinde performans sergiledik.

Alkan Bey, okulumuz, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz, arkadaşlarımıza ve bizi yarışmaya gelerek destekleyen herkese tekrar teşekkür ederiz.

Son olarak her yıl Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karşıyaka Caz Festivali'nde çalmak üzere davet aldık ve kabul ettik. Her yıl Kasım ayında düzenlenen bu festivalde görüşmek üzere, hepinizi bekleriz...

As we worked with Alkan Bey there was a lot of discussion back and forth about which song to select. It was no easy task to select just one song from our repertoire of nine songs. In the end, guided by Alkan Bey's vast experience, we settled on George Gershwin's 'Summertime'.

Before the competition, Alkan Bey emphasized over and over again the need for us to pay attention to every little detail so we practiced the song repeatedly until it met the standards for the competition. The day for the qualifying heat arrived which was held at Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Performance Center. The results were announced four days later. We were so excited to learn that we had qualified along with 15 other groups for the final. We were especially pleased since this was the first competition we had ever entered. We were even more nervous than usual when the day of the finals arrived. When it was our turn to take the stage I felt so nervous like I had never performed before. A lot of people were there to support us; school friends, our families, members of the other orchestras, Mr. Huttemann and Filiz Hanım. We took the stage, performed our song and left the stage. It was a total of 10 minutes but it flew past. After all the finalists had performed the jury gave a two hour break while they deliberated and then it was time for the awards ceremony.

The jury announced the awards beginning with third place. When the second place was announced and they read out our school, the Izmir American Collegiate Institute, we hugged each other with joy. Who would have believed it? Second place in our very first competition! We took the stage to be presented with the 5,000 tl prize for second place by the jury. As we left the stage we, the members of "Full Time", felt proud to have represented our school and realized that with the support of our friends and teachers great awards were in store for us. Getting second place is something to be proud of but in the coming years we know we can achieve more and that first place is waiting for us.

After the competition we were invited to perform at the May 19th Commemoration of Atatürk Youth and Sports' Day celebrations by the Karşıyaka Municipality. This we did on Sunday, May 20th at the Karşıyaka Atatürk Sports' Center. We would like to give our sincere thanks to everyone who came to the finals to support us; Alkan Bey, our Director, teachers, family members and our friends and to the school and administrations' support.

Finally we have been invited to perform at the International Karşıyaka Jazz Festival and have accepted the invitation. Hoping to see you there at this festival which takes place every November.

HAZIRLIK ORKESTRASI YILSONU KONSERİ

PREP ORCHESTRA YEAR-END CONCERT

Bu yıl hazırlık orkestrası olarak ilk konserimizi gerçekleştirdik. Heyecan ve endişe dolu bir yolun mutlu sonu oldu bu konser. Ancak konsere ulaşmak hiç de kolay olmadı.

This year the Prep Orchestra had its first performance which was the culmination of a journey filled with excitement and apprehension. However, actually getting to the concert was not so easy either.

Deren Yayar - Hazırlık

Hepimizin ayrı sorunları vardı çalışırken. Bazılarımız özgüvensizlikten şikâyetçiydi, bazılarımız ritim kaçıyordu, bazılarımızın ise şarkısı sürekli değişiyordu, ama tüm sorunlarımızı Alkan Bey'in yardımlarıyla aştık. Bazen ağladık, bazen güldük. Hep mutluyduk aslında; çünkü müzik ve orkestra hepimizin buluşma noktasıydı. Bu buluşma noktası her pazartesi bir araya gelip müzikle uğraşmamızı sağlıyordu ve hepimiz bu fırsatı edinebildiğimiz için Alkan Bey'e teşekkür borçluyuz. Çalışarak aylar geçirdik. Hepimiz harıl harıl

çalıştık. Birbirimizden birçok şey öğrendik. Konser zamanı gelmeden bir ay önce hepimiz endişelenmeye başladık. Okul etkinlikleri, yarışmalar, resmi tatiller gibi nedenlerle çalışmalarımız konsere bir ay kala aksadı. Gün geçtikçe kendimize güvenimiz azaldı. Yapabilecek miydik? Sahneye çıkabilecek miydik? Son hafta bu sorularımızın hepsi cevaplandı. Alkan Bey son provamızda bizi cesaretlendirdi. Son çalışmada tüm şarkılarımızın o zamana kadar çaldığımız en güzel versiyonlarını çaldık. Hepimizin içi rahatlamıştı. Bazılarımızın içinde hâlâ küçük kuşkular vardı, ancak büyük ölçüde rahatlamıştık. Ta ki, sahnede yaptığımız

provaya kadar.

Son provada hepimiz işin gerçekliğini anlamıştık. Kısa süre sonra konsere çıkacaktık. Hem rüyalarımızı süsleyen hem de bizi korkutan konser, sonunda kapımıza dayanmıştı. Artık istesek de geri çekilemezdik. Çıktık, çaldık, söyledik. İyi ki sahneye çıkmışız. Konser hepimiz için güzel bir deneyimdi. Konserin sayesinde büyüdük ve öğrendik. Öğrenme kısmının altını çizmek istiyorum, çünkü kesinlikle mükemmele yakın bile değildik. Hatalarımızdan öğrendik ve hâlâ öğreniyoruz. Müziğin güzel yanı da bu zaten: Sevdiğin şeyi yaparak öğrenebilmek.



We all had different problems while we were rehearsing. Some of us complained of a lack of self-confidence, some of us could not get the rhythm and the song kept changing but with the help of Alkan Bey we were able to overcome all these issues. Sometimes we laughed, sometimes we cried but we were always happy because we had something in common and that was music and the orchestra. This common goal brought us together every Monday to practice and we owe Alkan Bey a great deal for being able to experience all this. Practicing and rehearsing took months. We all worked to our limits and learned a

lot from each other. However, one month before the concert we all started to get very apprehensive. Our rehearsals were interrupted competitions and various holidays and as the days passed we began to question if we could pull this off. Would we be able to take the stage? In the last week before the concert, all our questions were answered. At our last rehearsal Alkan Bey gave us the courage to go on. We played the best we had ever played up until then. We all relaxed or almost completely relaxed as some of us still had some minor concerns right until the final rehearsal on stage.

At the last stage rehearsal, we all finally understood the reality. A short while later we would be performing. The moment had come. That moment which was our dream but also our fear. There was no going back and so we took the stage, performed, and sang. Before we knew it we were exiting the stage. This concert was a wonderful experience for all of us as it helped us mature and learn. I want to emphasize the learning part because we were nowhere new perfect. We learned from our mistakes and are still learning. This is one of the best things about music. Learning while doing.



PRAG'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜK

COMING BACK FROM PRAGUE WITH AN AWARD

Müzik, hayatı anlamlandırmak ve zenginleştirmek için bir araçtır. Bir dilin ritmi, o dili kullananların müziğinin tınısını ve ritmini büyük oranda etkiler. Bir diğer yandan her bir objeden çıkarılan sesin farklılığı bize bu maddenin fiziksel yapısı hakkında pek çok şey söyler.

Music is a means for enriching and bringing a meaning to my life. The rhythm of a language and the music of those who speak that language affects the tone and rhythm. The sounds that an object produces tells us a lot about its physical make-up. In this way music is a concrete tool to understand cultures and hence thoughts.

Öyle ki müzik, kültürleri, dolayısıyla düşünceleri ve objeleri anlamak için de her zaman somut bir araçtır. ACI Klasik Müzik Orkestrası olarak bu sene yaptığımız Prag-Viyana Klasik Müzik Yarışması ve Festivali seyahati, tam da bu anlamda müziğe bakış açımızı oldukça etkiledi. Bir orkestra ve bir aile olarak kültürün farklı formlarını keşfettiğimiz bu gezide, Belvedere ve Schönbrunn Sarayları'nı, St. Vitus Katedrali'ni, Old Town'u ve daha birçok yeri gördük. Özellikle Mozart'ın evine yaptığımız geziden o kadar çok etkilendik ki, Mozart'ın dahiyane eserlerini verdiği yerde bulunmak ve hatta bastığı yerlere basmak bile hepimizi büyüledi. Diğer yandan, bu prestijli festivalde, çetin jürilerin önünde ve dünyanın dört bir yanından gelen konservatuar öğrencilerinin karşısında, orkestra şefimiz Çağrı Bey'in önderliğinde kendimizi kanıtlayarak üçüncülüğü hak ettiğimiz için kendimizle gurur

duyuyor ve sadece dört günde kendimize ne kadar çok şey kattığımızı inanamıyorduk. Bu gezinin, müziği olduğu kadar dünyayı anlamamızda da bizlere çok büyük katkısı oldu.

İdil Koçuşağı Lise 1A

ACI Klasik Müzik Orkestrası olarak bu sene Müzik öğretmenimiz Çağrı Düzalan'ın liderliğinde XII. International Youth Arts Festival-Contest "Charm of Bohemia" festivaline katıldık. Aynı zamanda enternasyonal bir yarışma olan bu festivalde, farklı ülkelerin müzik kültürlerini gördük.

Çaldığımız parçalar (The Godfather Love Theme, Waltz No.2) seyirci tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim için en önemli kısmı ise Prag'ın önde gelen orkestra şefleri ve bestecilerinden geri bildirimler almaktı. Yarışmanın yanında arkadaşlarımızla beraber farklı bir ülkeyi keşfettik, kültürlerini yakından gördük. Bir

günümüzü ise müziğin başkenti Viyana'da geçirdik. Eski dönemlerden izler taşıyan şehir, hepimizi büyüledi. Bizimle beraber olup desteğini asla esirgemeyen Nuray Hanım'a da teşekkür etmeden geçemeyiz. Bu orkestramızın okul dışındaki başarılarının bir başlangıcıydı, inanıyorum ki ileride nice yarışmalarda nice ödüller alacağız. Başta bize her zaman güvenip yardım eden, bizi hazırlayan ve böyle bir deneyim yaşamamızı sağlayan müzik öğretmenimiz Çağrı Bey'i ve orkestrada yer alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Aras Murat ALKAN Lise Prep G

Bu yıl Mayıs ayı başında Klasik Müzik Orkestrası olarak Prag'a gittik. Gezdik, gördük ve çok eğlendik. Bunun yanında, yeni lezzetler tattık ve Prag hakkında çok şey öğrendik. Konser gününde de bütün orkestra arkadaşlarımla birlikte kendimizden gayet emin bir şekilde sahne aldık ve çok iyi bir performans sergiledik. Yarışmanın sonunda ACI Klasik Müzik Orkestrası olarak birçok yabancı ülke ve rakip arasında üçüncülük ödülünü aldık. Ödül töreni sonrası okulumuza üçüncülük ödülüyle döneceğimiz için çok gururlanmıştık. Ayrıca, konserden sonra gezimize bir günlüğüne de bile olsa Viyana'yı da dâhil ettik. Viyana'da ünlü müzisyen Mozart'ın evi ve onun el yazma notaları, gerçekten görülmeye değerdi. Böyle güzel bir deneyim yaşamamız için bizi çalıştıran Orkestramızın şefi ve Müzik öğretmenimiz Çağrı Düzalan'a çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemeliyim ki, bu deneyimi benim için özel yapan şey sevdiğim arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle paylaşmamdı.

Eren YILIK Lise Prep G

Bu yıl İzmir Amerikan Koleji Klasik Müzik Orkestrası ile Avrupa'nın saygın şehirlerinden biri olan Prag'ta okulumuzu uluslararası klasik müzik yarışmasında temsil ettik. Bu gezinin Prag'da olması, gerek konumu, gerekse kültürü açısından adeta bizim için bir şans oldu. Bu gezide kültürlerin insan üzerindeki etkisini gözlemlene fırsatımız oldu. Başarılı orkestramız ve kondüktörümüz Çağrı Düzalan ile bu geziyi de güzel bir ödülle taçlandırdık. Profesyonel jürinin ve onlarca ülkeden, yüzlerce yarışmacının katıldığı ve İzmir Amerikan Koleji olarak Klasik Müzik Kategorisi'nde tarihimize ilk defa katıldığımız yarışmada, üçüncülük ödülünü almaya hak kazandık. Bu değerli organizasyonda Çağrı Bey'in asistanı ve ayrıca da bu orkestranın bir bireyi olmaktan gurur duyuyorum.

Yankı KAMACI Lise 1A

As the ACI Classical Music Orchestra, taking part this year in the Prague - Vienna Classical Music Competition and Festival really affected our viewpoints on music. On this trip, both as an orchestra and a family, we discovered culture in its different forms. We visited many places such as; the Belvedere and Schönbrunn Palaces, St. Vitus Cathedral and the Old Town.

We were very affected by our visit to Mozart's home by being in the place where Mozart performed his brilliant compositions and furthermore to actual walk where he had walked mesmerized us all. We are very proud to have gained third place at this prestigious festival and in competition with students from conservatories from the four corners of the world all having to compete in front of a tough jury. However, we proved ourselves by achieving third place under the conductorship of Çağrı Bey and found it hard to believe what these four days had added to our lives. This trip not only developed our music but also our understanding of the world and us, ourselves.

İdil Koçuşağı Lise1A

This year under the leadership of our music teacher, Çağrı Düzalan, we participated in the XII. International Youth Arts Festival- Contest "Charm Of Bohemia". This event is not only a festival but also an International Competition where we were able to experience the music cultures of a number of different cultures. The piece we performed, The Godfather Love Theme, Waltz No.2, was received with great interest by the audience. The most important thing at the festival for us was the feedback we would receive from the leading conductors and composers in Prague. Besides this we, with our friends, spent time discovering a new country and experiencing its culture close up. We spent one whole day in Vienna and the city which bears witness to its history took us under its spell. We cannot go without thanking Nuray Hanım who was with us every step of the way and gave her support constantly. I believe that our success at this festival and competition is a small taste of things to come and that we will receive many more awards at many more competitions. I would like to congratulate all my friends in the orchestra but most of all, Çağrı Bey, who believed in us, helped us, prepared us and provided us with this experience.

Aras Murat ALKAN Lise Prep G 1008



ACI ÇOK SESLİ KÖROSU

ACI POLYPHONIC CHOIR

Okulumuzun vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alan ve tamamı ACI Hazırlık öğrencilerinden oluşan 85 kişilik ACI Çok Sesli Korumuz, bu sene de dünyaca ünlü Napolitenlerden opera arylarına, türkülerden kanonlara uzanan çok geniş bir repertuvarla 1 Haziran Cuma günü, dokuzuncusunu gerçekleştirdikleri çok etkileyici bir konsere daha imza attı.

Every year the school holds its traditional concert by the ACI Polyphonic Choir which is made up solely of Prep students. This year the 9th concert was held on Friday, June 1st with an 85 student-strong choir which performed a very varied repertoire including famous arias from the Neopolitan Operas, Turkish Folk songs, and stretching to rounds.

This year at the beginning of May, the Classical Music Orchestra went to Prague. We toured, we saw and we had a lot of fun. We tasted new foods and learned a lot about Prague. On the day of the concert, myself and my friends in the orchestra confidently took the stage and gave a very good performance. At the end of the competition, the ACI Classical Music Orchestra took third place amongst many competitors from many different countries. After the Awards Ceremony we felt very proud to be returning to our school with third place. After the competition, even if it was for only a day, we got the opportunity to visit Vienna. It was well-worth the visit to Mozart's home to see his handwritten musical scores. I would like to thank, Çağrı Düzalan, our conductor and our music teacher, for this wonderful experience which I was able to share with

both my friends and my teachers.

Eren YILIK Lise Prep G 914

Last week we, the Izmir American Collegiate Classical Music Orchestra, represented our school in Prague one of Europe's most respected cities. We are very lucky to go to Prague because of both its location and its culture. We were able to observe how culture affects people. Our successful orchestra and conductor, Çağrı Düzalan, were rewarded on this trip with an award. We were placed third in the Classical Music category amongst hundreds of competitors from many countries by a professional jury on our very first participation in this competition. I feel proud to have been not only an assistant to Çağrı Bey in the organization of this trip but also a member of the American Collegiate Classical Music.

Yankı KAMACI Lise 1A 1825

DÜNYANIN EN İYİLERİ İZMİR AMERİKAN KOLEJİ'NDEYDİ

THE WORLD'S BEST WERE AT THE AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE

Dünyanın en büyük üniversiteleri arasında sayılan Harvard, Stanford ve Pomona Üniversiteleri'nin temsilcileri kurumlarını tanıtmak üzere İzmir Amerikan Koleji'ne geldiler.

Üç ünlü ve başarılı kurum, üniversite eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen öğrenci ve velileri bilgilendirmek üzere Özel İzmir Amerikan Koleji'ndeydi. Başarılarla dolu köklü geçmişlerini ve kurumlarının eğitim sistemini anlatan yetkililer, Amerika'da okumak, üniversitelerin kayıt şartları ve prosedürü, rekabetçi üniversitelerde bir başvuruyu diğerinden farklı kılabilecek özelliklerin neler olabileceği gibi sorulara da cevap verdiler.

Özel İzmir Amerikan Koleji Yurt Dışı Üniversiteler Danışmanı James Boobar, "Her yıl öğrencilerimizin büyük bir kısmı yurtiçinde çok prestijli üniversitelere yerleşmeyi tercih ediyor. Ortalama yüzde 30 kadarı da üniversite hayatlarına yurtdışında devam etmeyi seçiyor. Bizlerin amacı, aynen Türk üniversitelerinde yaptıkları tercihler gibi, yurt dışında da seçici olmalarını sağlamak ve yurtdışı üniversitelere başvuru sürecinde öğrencilere yol göstererek, süreci birlikte takip etmek. Harvard, Stanford ve Pomona üniversiteleri, dünyanın en saygın üniversiteleri arasında bulunuyor ve nadiren okullarını tanıtmak üzere ülkeleri dışında toplantılar yapıyorlar. Öncelikle, İzmir'de bir tanıtım yapmayı da tercihleri arasına aldıkları için çok mutlu olduk. Böylesine bir toplantıya ev sahipliği yapmak da ayrıca gurur vericiydi. Bu gibi köklü üniversitelere kabul edilen İzmir Amerikan Koleji öğrencilerinin sayısının her yıl artması bizleri çok mutlu ediyor. Farklı okullarda okuyan ve yurtdışında okumaya ilgi duyan öğrenci ve velileri de bu vesileyle toplantımıza davet ettik ve faydalı olduğuna inandığımız bir toplantı geçirdik." dedi.

Representatives of three of the most prestigious universities in the world, Harvard, Stanford and Pomona visited ACI to present their universities to the students. Three famous and successful universities visited ACI to give information about their universities to students wishing to continue their education abroad and these students' parents. The representatives of these well-established and highly successful universities, explained their institutions education systems.

They also answered questions about studying in America, the criteria for registration and the procedure, and how to make an application stand out amongst all the competitors for places. ACI's Overseas Universities Advisor, James Boobar, had this to say; "Every year a large percentage of our students prefer to study at prestigious universities overseas. On average 30% of our students chose to continue their education abroad. Just as students carefully select which university to study at in Turkey, our aim is to help the students be as selective in their choice overseas and not only guide them through the application procedure but also follow up on it together.

Harvard, Stanford and Pomona Universities are amongst the most respected universities in the world and rarely go abroad to publicise their institutions. We are extremely happy that they selected Izmir as one of the places to give their presentations. It made us very proud to be able to host such a meeting. We are also happy that each year more of our students are being accepted by such well-known universities. We invited interested parties to this meeting and believe that it was very beneficial".





AMERİKA ÜNİVERSİTE GEZİSİ: AMERİKA'DA BİR HAFTA

TOUR OF AMERICAN UNIVERSITIES: ONE WEEK IN AMERICA

ACI iddialı ders programının yanı sıra birçok eğitici ve eğlenceli ders dışı faaliyetleriyle meşhurdur. Bir gezi var ki, ACI hayatınızda sadece bir kez karşınıza çıkıyor: Amerika Üniversite Gezisi..

In addition to its exacting educational program, ACI is also well-known for its extra-curricular informative and fun activities. There is one in particular that only occurs once in your time at ACI and that is the tour of American universities.

İrem Temelli L2F

Bahar tatilinde üniversite seçiminde ve geleceğine karar vermede yararlı olacak bir şeyler yapmak isteyenler için harika bir fırsat. Sadece üniversite gezmekle kalmıyor, aynı zamanda New York ve Boston'da yaşayan ACI mezunlarıyla özel gecelerde bir araya gelerek onların tecrübelerinden faydalanma fırsatı buluyor ve okulumuzu Boston'daki üniversiteler için düzenlediğimiz özel resepsiyonda temsil etme şansını yakalıyoruz. Yurtdışı üniversiteler danışmanımız -aynı zamanda eski bir "New Yorker" olan -Mr Boobar ve okul müdürümüz Didem Erpulat'ın önderliğinde bu Nisan iki şehirde tam 14 üniversite gezdik, daha fazlasını da özel resepsiyonumuzda ağırladık.

Gittiğimiz her üniversite, bizi ve Mr Boobar'ı özel bir ilgiyle karşıladı. Okulumuzun bu denli saygı görmesi beni hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Biz de yeri geldiğinde sorular sorarak, yeri geldiğinde can kulağıyla dinleyerek okulumuzu en iyi şekilde temsil ettik. Bu gezi benim için lise hayatımın en anlamlı gezilerinden biriydi, çünkü geziden önce her ne kadar Amerika'da okumak hakkında birçok duyumum olduysa da üniversiteleri bizzat ziyaret etmek ve Amerika'da yaşayan ve okuyan mezunlarımızın birebir tecrübelerini dinlemek, bana aslında ne kadar az bilgimin olduğunu gösterdi. Amerika'da okumak çoğu ACI'linin hayalidir, ama hayallerimiz bazen hayatımızın gerçekleriyle örtüşmeyebilir. Amerika'da okumanın birçok faktörün bir araya gelmesiyle anlamlı olan bir olgu olduğunu öğrendim. Ayrıca



hayallerimin üniversitesiyle de tanıştım, üstelik daha önce hiç ihtimallerimin arasında olmamasına rağmen. Aynı zamanda bir üniversite tanıtımından diğerine koşarken, Mr Boobar'dan New York ve Amerika'da hayat hakkında "içeriden" bilgiler edindim, Manhattan'ın en iyi ve köklü kitapçısı ile pizzacısı gibi. İçtenlikle diyebilirim ki, bu gezi her açıdan bahar tatilimi değerlendirmenin en güzel yolu.

Daha çok gezen mi bilir, daha çok okuyan mı tartışmasına dâhil olmak için söylemiyorum ama bazen gerçekten bazı şeyleri anlamak için kendi gözlerinizle görmemiz gerekiyor. Üniversitelerin sırf havasını solumak bile çok şey değiştirebilir. Ne tip üniversite size daha uygun: Metropolitan, hayatın içindeki şehir üniversiteleri mi, yoksa daha kapalı, ev

hissi yaratan kampüs üniversiteleri mi? Çekirdek programı olan, her mezununun ortak alanlarda fikirleri olan üniversiteler mi, yoksa kendi bölümünü kendin yaratabileceğin esnek üniversiteler mi? Bu soruların cevaplarını o üniversitelere tek tek gidip yaşadığınızda daha iyi bulabilirsiniz. Belki de size bazı mezunlarımızın yaptığı gibi lisans eğitiminizi Türkiye'de saygın bir üniversitede alıp lisansüstü eğitiminizi için Amerika'ya gitmek daha uygundur; şu an dünyanın en iyi üniversitelerinden olan MIT'de tezi üstüne çalışan önce ACI sonra Boğaziçi mezunu Renan Hanım gibi. Bu nedenlerden dolayı Amerika Üniversite Gezisi henüz gelecekte ne yol izleyeceğine karar vermemiş, tatilini verimli geçirmek isteyen pizza severler için paha biçilmez bir gezi. Lise 1 ve Hazırlık arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ederim.

This tour, during the winter break, is a wonderful opportunity for those who are undecided about a university or their future. The trip is not only tours of universities but also includes meeting up with graduates living in New York and Boston to gain from their experiences. You also get the opportunity to represent our school at the special reception for Boston universities hosted by our school. A former 'New Yorker', Mr. Boobar, the Overseas Universities Counsellor, and our school principal, Didem Erpulat, were the leaders of the tour this April involving 14 universities, many of which we hosted at our reception. Mr. Boobar and us were greeted with great interest at each university we visited and I was both surprised and honored by the level of respect shown for our school. We represented the school to the best of our ability both by asking intelligent questions and by listening attentively when and where required. For me this was one of the most meaningful trips of my high school life because although I had heard a lot about studying in America to be actually able to visit those universities and to listen to the wisdom of the graduates both studying and living in America showed much just how little correct information I had.

To study in America is the dream of most ACI students. However dreams and realities do not always match up. I realised that studying in America relies on a number of factors coming together. I found that I now could consider certain universities that I had not even thought about before. I can truthfully say that this was the best way to spend my winter break. It can be debated whether according to the Turkish saying, does the one who travels or the one who reads learn the most, but the reality is seeing things for yourself helps you understand better. Just experiencing the ambience of a place can change everything. You can see which type of university will best match you - inner city and all that brings or the campus university which feels more homely. Should you chose a univesity with a foundation program where students study the same topics and therefore share a common background or a more flexible one that allows you to select your own course? The answers to these questions arre more easily found when you are actually able to go to the university and



experience life there. Perhaps, like some of our graduates, it would be better to obtain your undergraduate degree at a respected university in Turkey and do a Master's degree in America just like ACI graduate, Renan Hanım, who first attended the Bosphorus University and is now attending

the prestigious university, MIT. For these reasons this tour is perfect for those students who have not yet decided what path their future is to take, want to make the most of their winter brrreak and love pizza! I highly recommend this trip to the Grade 10 and Prep students.

SİLİKON VADİSİ VE SEATTLE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GEZİSİ

SILICON VALLEY AND SEATTLE INFORMATION TECHNOLOGIES TRIP



Bu yıl okulumuzda ikinci kez organize ettiğimiz Silikon Vadisi gezimiz, yedi öğrencimizin ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Muammer Ergun'un katılımıyla gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinden başlayıp San Francisco kentinde sonlanan gezide öğrencilerimiz, Seattle ve Silikon Vadisi'ndeki bilişim dünyasının dev şirketlerini tanımalarının yanı sıra bölgedeki üniversite, müze ve kültürel birçok alanı ziyaret ettiler. Washington Eyaleti'nin Seattle kentiyile Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco Vadisi'nde

yer alan Silikon Vadisi, dünyanın önde gelen şirketlerinin merkezine ev sahipliği yapıyor. Gezi sırasında Boeing Uçak Fabrikası, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook, Google, LinkedIn ve Intel şirketleri kapılarını bizlere açtı. Bu tür şirketlerde çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz, mühendisler tarafından düzenlenen çalıştaylara katıldılar, onlarla sohbet edip geleceğine yön verecek incelemelerde bulundular. Ayrıca bilgisayarın gelişimini ve hayatımıza katkılarını birçok boyutta sergileyen Computer History Museum'u da yine Silikon Vadisi'nde ziyaret etme imkânı buldular.

Bilişim ve teknolojinin önde gelen şirketleri dışındaki duraklarımızın başında dünyanın en başarılı üniversitelerinden olan Stanford, University of California Berkeley ve University of Washington yer aldı. Öğrencilerimizin akademik açıdan ufku genişletmeyi planladığımız üniversite, müze ve şirket ziyaretlerinin yanında, hem bölgedeki kültürü anlamaları hem de eğlenceli vakit geçirmeleri için, Pike Place Market, Space Needle Gözlem Kulesi ve Golden Gate Ulusal Parkı gibi birçok önemli merkezleri de gezimizde görme imkânımız oldu.



Silikon Vadisi'ndeki Ziyaretlerimiz
Places visited in Silicon Valley

- Tesla
- Facebook
- Google
- Intel
- Computer History Museum

San Francisco'daki Ziyaretlerimiz
Places visited in San Francisco

- Stanford Üniversitesi
- LinkedIn
- Golden Gate Ulusal Parkı
- Lombard Street
- Fisherman's Wharf (Balıkçılar Limanı)

Seattle'daki Ziyaretlerimiz
Places visited in Seattle

- University of Washington
- Amazon
- Boeing Uçak Fabrikası
- Microsoft
- Space Needle Gözlem Kulesi
- Pike Place Market



This year seven students with their information technology teacher, Muammer Ergun, participated for the second year in the Silicon Valley trip organized by the school.

The trip began in Seattle, USA and finished in San Francisco and the students got the opportunity to get to know the major companies in the world of information technology situated in Silicon Valley as well as visiting universities, museums and other places of cultural value in the area. Seattle in the State of Washington and Silicon Valley, situated in the San Francisco Valley in southern California is home to the headquarters of world-famous companies. We were welcomed by the Boeing Aircraft Factory, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook, Google, LinkedIn and Intel. Our students whose aim is to work for such companies in the future got the

chance to have workshops by engineers from these companies and the opportunity to chat with them to search for things that would shape their futures. The group also was able to visit the Computer History Museum which showed the development of the computer and displayed a number of different perspectives on how the computer has affected our lives. In addition to visiting the prominent companies in the world of information technology, the group also visited some of the most renowned universities in the world such as Stanford, University of California, Berkely, and the University of Washington. We hoped that visiting such universities and museums, would broaden their academic horizons, cultural understanding and be enjoyable. To this end we also visited Pike Place Market, Space Needle, the Observation Tower and the Golden Gate National Park.

İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ GEZİSİ

TRIP TO UNIVERSITIES IN ISTANBUL

Okulumuzda her yıl düzenlenen Lise 2 Üniversite Gezisi, bu yıl 22-23 Mart tarihlerinde yapıldı.

This year, this trip which is an annual event, took place on March 22-23.



Mihajlo Bora GARIC
Lise 2 A

Üniversite eğitimimi yurtdışında sürdürmeyi planladığım için aslında uzun bir süre bu gezi için listeye adımları yazdırmamıştım, fakat herkes -üst dönemimdeki arkadaşlarım, dönem arkadaşlarım, öğretmenlerim ve ailem- bana gitmem gerektiğini söylüyordu. Bu ısrarları duyduğunda, gezinin bu kadar övülmesinin elbet bir nedeninin olduğunu düşündüm ve gitmeye karar verdim. Bu yazıyı yazarken bir kez daha anladım ki, doğru bir karar vermişim çünkü bana anlatılanları gerçekten kendim de görebildim, deneyimleyebildim. Gezi genel olarak çok güzeldi. Gittiğimiz tüm

üniversitelerde sevgiyle karşılandık ve en güzel şekilde ağırlandık.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünü -o gün okulda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle- göremedik, ama her şeye rağmen bizi salonlarında ağırladılar ve sorularımızı cevapladılar. İTÜ, Sabancı, Koç gibi Türkiye'nin en başarılı üniversitelerini görme şansına sahip oldum. Kampüs ortamlarında dolaştım, sınıflarında dersler dinledim. Sorduğum her soruya bir cevap alabildim. Tüm bu akademik ortamlara ek olarak arkadaşlarımla oldukça güzel vakit geçirebildim. Geziye ilişkin tek sıkıntı o günlerde İstanbul'da havanın soğuk ve yağmurlu olmasıydı. Kaldığımız otel çok güzeldi ve iyi dinlenebildik. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, çünkü oldukça yoğun



bir gezi programını takip etmek zorundaydık; zamanımızın çoğunu yapılan sunumları dinlerken ve otobüste İstanbul'un trafiğiyle mücadele ederken geçirecektik, buna her anlamda hazır olmalıydık!

Yaşamımda ilk kez katıldığım bu üniversite gezisi, anılarımdaki yerini çoktan aldı bile... Benim için çok etkileyici bir geziydi. Kafamdaki soru işaretlerine cevaplar alabildiğim, üniversiteleri gezebildiğim ve arkadaşlarımla iyi vakit geçirebildiğim için çok mutlu oldum. Bana çok şey katan, bilgilendirici ama aynı zamanda çok zevkli böyle bir geziyi bizler için düzenleyen Yurt İçi Üniversiteler Danışmanımız Teoman Bey'e ve okul idarecilerimize çok teşekkür ediyorum.



Actually since I am not planning to continue my education in Turkey, I had not signed up for this trip at first. Then friends in the grade above me, my peers, my teachers and my family advised me to go. When everyone was so insistent and all praised the trip so much, I decided that there must be a good reason for this and settled on going after all. As I write this article I realise what a good decision I made as I was able to see for myself how they had told the truth about the trip and was able to experience it for myself.

In general the trip was good. We were greeted warmly and hospitably at each university. At the Bosphorus University we were unable to do a tour of the campus because of some problems that day but they found us a conference room and answered our questions. I had the opportunity to visit some of the most successful universities such as Istanbul Technical University, Sabancı, and Koç. I got an answer to every question I asked. I was able to wander the campuses and listen to lectures. In addition to this, my friends and I had a great time. The only negative to this trip was that the weather that day in Istanbul was cold and wet. Our hotel was comfortable and we were able to rest well there which was important as we spent a lot of time listening to presentations and battling with heavy Istanbul traffic. You need to be prepared for this in every way!

As my first university trip, it already has a prominent place in my memories. It was very effective for me as it answered a lot of questions I had in my mind. I was able to visit a number of universities and also have a good time with my friends. I thank our Turkish Colleges' Advisor, Teoman Bey, and our school administrators for organizing this trip which was informative but also fun.



OZAN GÜVEN VE YÜKSEK SADAKAT'LA KAMPÜSTE KEYİFLİ BİR GÜN!

AN ENJOYABLE DAY ON CAMPUS WITH OZAN GÜVEN AND YÜKSEK SADAKAT!

12 Mayıs Cumartesi günü okulumuzda gerçekleşen geleneksel Bazaar Day'de gençler Ozan Güven söyleşisi ile eğlenceli dakikalar geçirirken Yüksek Sadakat konseri ile coştular.

Our traditional Bazaar Day was held this year on Saturday, May 12th and featured an interview with Ozan Güven and a concert by Yüksek Sadakat, both of which got our students bubbling over with excitement.

Okulumuz 60 yılı aşan geleneğini bozmayarak bu yıl yine eğlence dolu bir bahar şenliğine ev sahipliği yaptı. 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen Bazaar Day etkinliğinde gençler unutamayacakları bir gün yaşadılar. Etkinliğe gelenler gün boyu süren çeşitli eğlence aktivitelerinden yararlandılar, çekilişe katıldılar. Günün ilerleyen dakikalarında öğrencilerimizin hazırladığı tasarımlardan oluşan ve tüm kreasyonları yine ACI öğrencilerinin sunduğu bir defile izlendi. Defile aralarındaki dans show'ları izleyicilerin beğenisini topladı.

This year our school yet again hosted a bazaar day thus not breaking the 60 plus year tradition. Our students had an unforgettable day on Saturday, May 12th and those who attended were able to benefit from the day-long activities and participate in the draws. Later in the afternoon the crowd was treated to a fashion show which featured clothing designed and modelled by our students. In the breaks between the fashion show the audience watched dance groups perform. After





**BAZAAR DAY
2018**

Defilenin sonrasında sahne alan, Ozan Güven keyifli sohbeti ve sempatik tavırları ile öğrencilerin gönüllerinde taht kurdu. Ozan Güven kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle cevap vererek, sanat yaşamı, içinde bulunduğu projeler ve hayat felsefesi ile ilgili öğrenmek istenilenleri seyircilerle paylaştı. Gün, amfityatroda yapılan ve Bazaar Day'e damgasını vuran Yüksek Sadakat konseri ile sona erdi. Grup, gençlere unutamayacakları bir müzik şöleni sundu. Konser boyunca en güzel parçalarını okuyan Yüksek Sadakat'a gençler tüm şarkılarında eşlik ettiler. Konserin sonunda Öğrenci Birliği üyeleri ve Müdür Yardımcısı Seçil Yöndem, Yüksek Sadakat grubuna günün anısına bir plaket sundu. Grup, Türkiye'nin aydınlık yüzünü karşılarında görmekten duydukları memnuniyeti belirterek öğrencilerden oluşan izleyici grubuna teşekkür etti. ACI Öğrenci Birliği'nin, İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği'nin katkılarıyla toplum hizmeti projelerine destek amacına yönelik olarak düzenlediği bu büyük organizasyona bu sene Limak, Touristica, Ege Yapı, Alternatif Market, Pehlivanoğlu, Miko 1801, Cartel Coffee Company, La Capria Suite Hotel, Emir Hotels, Tamuğur, Avod, Günallar Elektrik, ORÇA Mimarlık, Heykel Suites, Dr. Didem Dereli, Atölye Kivi, Veysi's ve Çağdaş Turizm gibi şirketlerin yanı sıra birçok mezun ve veli de sponsor olarak destek verdi.

this Ozan Güven took the stage and won the hearts of the audience with his engaging words and likeable manner. He gave honest answers to the questions he was asked and shared with the audience his artistic life, his projects and his philosophy of life. Bazaar Day drew to a close with Yüksek Sadakat's concert in the amphitheater and gave the audience a feast of music. During the concert the audience accompanied Yüksek Sadakat as he sang his most popular songs. At the end of the concert the members of the Student Council and Vice-Principal, Seçil Yöndem, presented the Yüksek Sadakat Group with a plaque to commemorate the day. The group members said that it had been a pleasure to perform before such a well-educated audience and thanked them for their support. This event is held to support the Social Service Clubs and is organized by the Student Council with the help of the Graduates' Association and this year was sponsored by companies such as; Limak, Touristica, Ege Yapı, Alternatif Market, Pehlivanoğlu, Miko 1801, Cartel Coffee Company, La Capria Suite Hotel, Emir Hotels, Tamuğur, Avod, Günallar Elektrik, ORÇA Mimarlık, Heykel Suites, Dr. Didem Dereli, Atölye Kivi, Veysi's ve Çağdaş Turizm as well as being supported by a number of graduates and parents.





ACI DAĞCILIK KULÜBÜ'NDEN MERHABA...

Dergimizin bu sayısında sizlere bütün yıl boyunca yaptığımız gezilerin panoramik özetini sunacağız. Bu yazımızı okuyup fotoğraflarımızı gördükten sonra sizlerin de bizlere katılmak isteyeceğinize; hatta katılacağınıza eminiz. Bu yıl unutulmaz anlarla dolu, hem duygu yüklü hem de eğlenceli, çok hoş doğa yürüyüşleri ve hamplar yaptık.



HELLO FROM THE ACI HIKING CLUB

In this edition of our magazine we would like to give you an overview of all the hikes we have done this year. We are sure that once you have read this article and looked at the photos you will want or rather you will, join our club. This year was full of memories, emotions, fun and great walks in nature and camps.



KARABURUN/KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ, 7-8 EKİM 2017

Her yıl olduğu gibi eski üyelerimizle geleneksel ilk kampımızı Karaburun/Küçükbahçe Köyü'ne yaptık.

Köyün muhteşem sonbahar renkleri karşıladı bizi...Mandalina, nar ağaçları arasından geçerek kamp yerimize ulaştık...Çok rüzgârlı bir gün olduğu için çadırlarımız uçmasın diye deniz kenarı yerine Aydeniz pansiyonunun bahçesinde konakladık...Çevrede doğa yürüyüşleri yaptık, bahçede bol bol mandalina yedik...Kamp ateşinde marshmallow kızarttık...Tatlı bir yorgunlukla İzmir'e dönerek bu yılın gezilerine merhaba dedik...

KARABURUN/KÜÇÜKBAHÇE VILLAGE, OCTOBER 7TH-8TH, 2017

Every year we have our traditional first camp of the year with former members of the club at Karaburun/Küçükbahçe village.

We were greeted by the amazing colors of Fall and we walked to our planned campsite among the mandarin orange and pomegranate trees. As it was extremely windy that day and we feared our tents would be blown away we set up our camp in the garden of the Aydeniz pension. We went on wonderful walks and ate lots of oranges. In the evening we toasted marshmallows over our camp fire and the next day pleasantly tired after starting off the season.



Kamp alanımız.
Our camp site.

Tim Huttemann:
"Beautiful location opposite Chios and as always students were great!"



Kamp yerine dönüş.
Returning to the camp site



Doğa yürüyüşü sırasında mola. Fotoğraf: Tim Huttemann
A break for a photo by Tim Huttemann during our hike.



Bir Rönesans tablosu.
A scene from the Renaissance



Mr. Huttemann ile sohbet.
Chatting with Mr. Huttemann.



DAĞCILIK KULÜBÜ TANITIM TOPLANTISI

Kulübümüzün tanıtım toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Berke Güdücü, Google'dan Whatsapp grubumuza online kayıt sistemi oluşturdu ve kulübe üyelik kaydı kolay bir şekilde gerçekleşti.

INTRODUCING THE HIKING CLUB

The meeting to introduce the Hiking Club went really well. Berke Güdücü set up a registration group on Whatsapp and that's how our members were able to register easily.

*Cem ve Berke kulübe kayıt sistemi üzerine katılımcıları bilgilendiriyor.
Cem and Berke giving out information to applicants via the online registration system.*

URLA/DEMİRCİLİ KÖY, 21 EKİM 2017

İlk gezimiz bir tanışma gezisi oldu. Urla Yörükevi'nin muhteşem bahçesinde güzel bir kahvaltıyla başladık gezimize. Sonra da kulübümüze yeni katılan üyelerimizi daha baştan yıldırımamak ve onlara doğa yürüyüşünü sevdirmek amacıyla Demircili Köy'ünde kolay ve kısa bir yürüyüş yaptık. İlkçağ yerleşim yerlerinden Airai antik kentinin bulunduğu yarımadanın etrafında yürüdük, burada yanımda getirdiğimiz öğlen yemeğimizi yedik.

URLA/DEMİRCİLİ VILLAGE, OCTOBER 21TH, 2017

Our first trip aimed at everybody getting to know each other. Our trip started with an amazing breakfast in the garden of the Urla Yörükevi. In order not to put our newest members off we took a short and easy hike to Demircili Village. We hiked around the peninsula which had a settlement during the period of antiquity and ate our picnic lunch here.



*Yürüyüşümüz sırasında burada mola verdik.
A break during the hike.*



*Doğayı seven coşkulu öğrencilerimiz.
Our excited nature-loving students.*



*Kulübümüzün yeni üyeleri.
Our club's newest members.*



*Sevgili Matematik öğretmenimiz ve kulüp öğretmeni Ceren Hanım'ın objektifinden...
Our dear Maths teacher and club sponsor Mrs Ceren...*

NAZARKÖY/KURUDERE KANYONU, 25 KASIM 2017

Bu gezimizi okulumuzun Fotoğraf Kulübü'yle birlikte gerçekleştirdik. Onlar köyün ve doğanın güzelliklerini fotoğraflarken biz de sonbahar renklerinin içinde keyifli bir yürüyüş yaptık.

NAZARKÖY/KURUDERE CANYON, NOVEMBER 25TH, 2017

This trip was done along with members of the photography club. While they were busy capturing the beauties of the village and surroundings we had an enjoyable hike surrounded by the colors of Fall.



*Kurudere Kanyonu,
Fotoğraf: Onur Keretli.*

*Kurudere Canyon
Photo by Onur Keretli.*

*Sonbaharda doğanın renkleri muhteşemdi.
Fotoğraf: Muhammet F. Seçgin*

*The amazing colors of Fall
Photo by Muhammet F. Seçgin*



*Bir de mağara keşfettik.
We discovered a cave.*

*Kurudere Kanyonu,
Fotoğraf: Ege Aktuğlu.
Yürüyüş sonrasında da
bir boncuk atölyesini
ziyaret ederek nazar
boncuğu yapımını
izledik.*

*Kurudere Canyon
(photo by Ege Aktuğlu).
At the end of the hike we
visited a workshop which
makes glass beads and
watched the process of
making evil-eye beads.*

*Dönüşümüz pek
neşeliydi.
A jolly return .*



BEHZATTEPE/BALÇOVA, 16 ARALIK 2017

Bu gezimizi Kanada'dan gelecek olan özel bir konuğumuz onuruna gerçekleştirdik. Kulübümüzde yıllarca canla başla çalışan Melih Habip... Onu tekrar görmek ve birlikte doğada yürümek gerçekten çok güzeldi. Hatta "Ta Kanada'lardan bu geziye katılmak için geldim" dedi kendisi... Balçova'da Teleferik Cafe'de yaptığımız kahvaltının ardından yürüyüşümüze Balçova Otelı yakınlarından başladık ve orman içinde dar bir patikayı izleyerek Manastır Tepesi'ne vardık. Düzlukte frizbi oynadık, İzmir Körfezi'ne tepeden, kuşbakışı baktık.

BEHZATTEPE/BALÇOVA, DECEMBER 16TH, 2017

This trip was to involve a special visitor from Canada- a former student, Melih Habip, who had been a hardworking member of our club for years. It was great to see him again and hike with him once more. He claims he had come all the way from Canada to take part in this hike. We begin with breakfast at the Teleferik Cafe in Balçova. Then we began our hike near the Balçova Hotel and by following a path through the forest arrived at Monastery Peak. We played frisbee on the flat ground and were rewarded with a bird's-eye view of Izmir Bay.



Manastır Tepesi: Öğlen yemeğimiz için çok güzel bir mekân. Burada oyunlar da oynadık, frizbi gibi.

Monastery Peak: A great place for lunch. We played games here - like frisbee.



Bir patikayı izleyip biraz tımandık ve İzmir Körfezi'ne tepeden baktık.

We climbed slightly as we followed the path and looked down on Izmir Bay.



Cem, sık sık yeni katılan öğrencilerimizin yürüyüşlerimiz hakkındaki sorularını yanıtladı.

Cem spent quite lot of time answering new members questions.



Onur konuğumuz Melih Habip ile birlikte. Melih'le bol bol hasret giderdik, duygu yüklü anlar paylaştık. Geldiğimiz patikadan inerek yürüyüşümüz tamamladık. With our guest of honor - Melih Habip. We spent time catching up with Melih and shared some emotional moments. We completed our hike by retracing our steps down the forest path...

BERGAMA AKROPOL VE ASKLEPION GEZİSİ, 4 MART 2018

Yine bu gezimizi de Fotoğraf Kulübü'yle birlikte yaptık. Bol rüzgârlı bir günde Bergama'ya vardık.

Traian tapınağının güzelliğinden ve özellikle dünyanın en dik tiyatrosu olarak bilinen antik Yunan tiyatrosundan ve onun konumundan çok etkilendik. Gymnasium gibi yolumuz üzerindeki antik mekânları da ziyaret ettikten sonra yürüyüşümüzü Antik Yol'dan inerek tamamladık.

Daha sonra Sağlık Merkezi olarak hizmet vermiş Asklepeon'u ziyaret ettik. Buradaki mekânları ilgiyle gezdik... Bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirdik, yararlı bilgilerle beynimizi besledik.

Bergama'da ilk Asklepios Tapınağı MÖ 4. yüzyılın ilk yarısında kurulmuş, Kazılarda kutsal yerin MÖ 4. yüzyıldan dan beri var olduğu ve Hellenistik Dönemde geliştiği saptanmıştır.

Sağlık Tanrısı "Asklepios"

Antik çağın en önemli sağlık merkezlerinden olan **Asklepion** aynı zamanda dönemin ünlü hekimlerinin yetiştiği bir tıp okulu ve *dünyanın ilk psikiyatri hastanesi* olarak da tarihe geçmiştir.

Asklepion'a şifa bulmaya gelenler "propylon" avlusuna alınır, muayene edilir, teşhis konur, iyi olacak gibilerse Asklepion'a girmelerine izin verildi. İyileşemeyecek ağır hastalar ve doğum yapacaklar asla içeriye alınmazdı.

Tedavi süreci önce şifalı sularla temizlenerek başlar, iyileşme amacıyla tanrıya dua edilip adak adandıktan sonra uykuya yatılır, görülen rüyanın yorumlanması ve telkin yoluyla tedavi uygulanırdı. Şifalı kutsal su ve çamur banyoları, yararlı otlardan yapılan ilaçların yanı sıra müzik, düzenlenen törenler ve temsiller de tedavi yöntemlerindendi.

Bergama'ya gelecek sene yine gitmeyi ve göremediğimiz diğer tarihi mekânları da ziyaret etmeyi kararlaştırarak İzmir'e döndük...

BERGAMA ACROPOLIS VE ASCLEPEION TRIP, MARCH 4TH, 2018

This trip was a joint one between the Hiking Club and the Photography Club. We arrived in Bergama on a very windy day.

We were very impressed by the Traian temple and the Greek amphitheater, especially its location. It is the steepest amphitheater in the world. While leaving the site we took time to visit the gymnasium and used the Antique Way to walk down to Bergama.

We then went to visit the Asclepeion which served as a sanatorium.

A very interesting place which rested us body and soul and fed our brains with useful information. The first Asclepeion was founded in the first half of the 4th century BC. Excavations have proved that this holy site has been there since then and developed during the Hellenistic Period.

Asclepios - God of health

This center for health was the most important one during Antiquity and trained the most important doctors of the time in the medical school here and goes down in history as the *very first psychiatric hospital in the world*. Those coming to the Asclepeion to be healed were first taken to the propylon (the gateway in front of the temple) to be examined, then diagnosed and if considered to be in a suitable condition the patients would be admitted to the Asclepeion. Those seriously ill and untreatable or women about to give birth were never admitted.

The treatment began with bathing in the healing waters, then praying for good health and making a sacrifice. Following this the patients would be put to bed to sleep so that their dreams could be interpreted. The treatment continued using a method of suggestion. The treatment methods also included holy water and mud baths, the taking of medicines made from herbs as well as music, ceremonies and plays. We plan to return again to Bergama next year to see other historical sites we were unable to visit on this trip.



Akropolis. Fotoğraf: Tim Huttemann
Akropolis. Photo by Tim Huttemann

"We took the teleferik up to the acropolis and hiked down. Beautiful ruins including the steepest Hellenic era amphi uncovered; room for 20000 people but you wouldn't want to drink too much şarap while navigating the steps! The Greeks built much of the site, then it became Roman, then Byzantium, Selçuk and probably a few others." (Tim Huttemann)

"After hiking down to the city, we travelled over to the Asklepion; the sanitarium within view of the acropolis that had a 1 km long covered walkway to the healing sites that included holy springs, mud rooms, surgery and psychological counselling. The baths held a few turtles and a frog, but impressive. The amount of work to build these sites is mind-boggling! The amphi here 'only' held 3500 people..." (Tim Huttemann)

**"Ölümün girmesinin yasak olduğu,
vasiyetnamelerin hiç açılmadığı şehir"
"The city where death is forbidden
and wills are not read"**



ACI öğrencileri Asklepion'da. (Fotoğraf: Emel Aksu)
ACI students in the Asclepion. (Photo by Emel Aksu)



Traian Tapınağını destekleyen tünel.
(Fotoğraf: Tim Huttemann)
The tunnel beneath Traian Temple
(Photo by Tim Huttemann)



Kutsal yol. Asklepion'da kutsal olduğuna inanılan kaynak suyu halen akıyor. Fotoğraf: Emel Aksu
The Holy Way. The water springs thought to be blessed still flow in the Asclepion. Photo by Emel Aksu

BAFA KAMPI, 21-22 NİSAN 2018

Bafa Kampımızın öğrencilerimiz tarafından en popüler olan kamp olarak ilan edilmesinin nedeni, öncelikle tarihsel bir yer olması, kamp alanına yaklaşık 30 dakikalık bir tekne yolculuğuyla varmamız ve orada hiçbir tesisin bulunmaması diye düşünülebilir.



Muhteşem güzellikteki kamp yerimiz. Fotoğraf: Tim Huttemann
Our fabulous camp site. Photo by Tim Huttemann

İkizce Adası'nda çadırlarımızı kurduk ve yine çevreyi keşfe başladık. İlk kez kamp yapacak olan öğrencilerimizin heyecanı görmeye değerdi gerçekten... Akşama doğru gittikçe çoğalan ve bulunduğumuz yere yaklaşan motor sesleri, bize ne kadar acıktığımızı hatırlattı. Çünkü yemeğimiz motorla getirilecekti. Kapıkırı Köyü'ndeki pansiyon görevlileri tekneyle gelerek bize mangalda ızgara et, köfteden oluşan bir yemek sundular... Ortam harikaydı, yemek lezzetli, sohbet tatlıydı. Gün batımını böyle karşıladık.



Bafa Gölü'nde müzik ziyafeti.
A musical feast at Lake Bafa.



Gün batımında Yankı Kamacı'nın gitar solosu.
Yankı Kamacı's guitar solo pays homage to the sunset.



Kamp yerimiz İkizce Adası'na yolculuk başlıyor.
Our journey to our camp site at İkizce Island begins.



İkizce Adası... Fotoğraf: Tim H.
İkizce Island. Photo by Tim Hutterman

BAFA CAMP, APRIL 21TH-22TH, 2018

The students have selected Bafa as their favorite camp place probably for the following reasons; it is an historical site, it is reached by a 30 minute boat ride and has no facilities.

We set up camp at İkizce Island and began to explore. It was great to witness the excitement of the students who had never been camping before. Towards evening the sound of the boat engines as they came nearer reminded us of how hungry we were. The staff from the pension in Kapıkırı village came by boat to bring us grilled meat and meatballs. The food was delicious, the conversation sweet and a wonderful ambience. Thus we watched the sunset.



Marshmallowlar kızarıyor, sohbet koyulaşiyor...
Marshmallows toasting and conversation deepens.

22 Nisan Pazar. Sabah çadırlarımızda uyanmak çok keyifliydi... Birkaç saatlik uykuyla bile olsa kendimizi son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyi hissediyorduk. Dinç, enerji dolu, sevinçli. Kahvaltımızı hazırlamak, espressomuzu içmek, sucuğumuzu pişirmek için sahilde ateşimizi hiç üşenmeden yaktık.

Sunday, April 22nd - Waking up in the tents lifts the spirits. Despite having had only a few hour sleep we wake up feeling better than we have for a long time. Hearty, energetic and happy. No one complained about lighting our campfire on the shore as it meant a breakfast of "sucuk" and espresso.

"Childrens' Day in Turkey so what better thing to do than take 20 kids camping? Beautiful Bafa Lake - islands full of Byzantine monasteries and castles, dinner brought by boat and barbecued on the beach followed by a morning hike into the Lathmos mountains to visit the Seven Brothers monastery and 7th century frescoes." (Tim Huttemann)



Pazar sabahı espresso ve sucuk keyfi.

Sunday morning joy -espresso ve sucuk.



Kahvemiz pişmek üzere...
The ascent begins.



Arkamızda Bafa Gölü ve Gölyaka Köyü görülüyor.
Behind us is Bafa Lake and Gölyaka village is visible.



Yediler Manastırı'na doğru yürürken mola veriyoruz.
Walking to the Seven Brothers Monastery we pause for a break.



Yediler Manastırı'ndaki freskler görülmeye değerdi.
The frescoes at Seven Brothers Monastery are well-worth seeing.



Yediler Manastırı. Fotoğraf: Tim Huttemann
Seven Brothers Monastery. Photo by Tim Huttemann

DARIDERE KAZDAĞI KAMPI, 1-3 HAZİRAN 2018

Uzun süren bir yolculuktan sonra kamp yerimiz Darıdere Tabiat Park'ına akşamın loşluğunda vardık. Kazdağları'nın bol oksijenli mis gibi havasını çektik içimize. Epey özlemiş buraları. Nasıl özenmez ki... Etrafı ormanla çevrili, bir tarafından gürül gürül derenin akan sesi, diğer yandan ona eşlik eden kuşların şakıması... Harika bir yerdedik. Bize gösterilen yere çadırlarımızı kurduk bir telaşla. Sınav haftasını geride bırakmış olmanın dayanılmaz hafifliği vardı öğrencilerimizin üzerinde... Bu açıkça görülyordu...

2 Haziran Cumartesi: Gece uyunan kısacık bir uykudan sonra bu kadar dinç hissetmemizin neden Kazdağının havasıydı belki de... Bahçede edilen kahvaltıdan sonra hep birlikte Şelale'ye yürüdük. Göletin buz gibi suyunda öğrencilerimiz sevinçle yüzdüler... Oradan orman içinde kısa bir yürüyüşle başka bir gölete vardık. Burada da doğal bir su kayırağı keşfettiler ve çok eğlendiler. Gelenekselleşen ve pek keyif aldığımız yaklaşık 2 saat süren gece yürüyüşümüzü de yaptık çevrede kafa fenerlerimizle...

3 Haziran Pazar: İzmir'e dönüşe geçmeden kamp alanının yakınındaki gölete atladılar öğrencilerimiz, bol bol bol yüzdüler, eğlendiler.



*Kamp yerimizde Cumartesi sabahı.
Saturday morning at the camp site.*



*Birazdan arkadaki göletin serin sularına atlanacak.
A little later we will jump into the cool waters of the pool in the rear.*

DARIDERE KAZDAĞI CAMP, JUNE 1ST-3RD, 2018

After a long journey we arrive at our camp site at Darıdere Nature Park at twilight. We breathe in the oxygen-filled air of Kazdağları (Mount Ida). We have missed here. How could we not?

We are surrounded by trees and we can hear the gurgling of the stream nearby which is accompanied by bird song. We pitch our tents in the area we are shown. This camp comes right after exam week so our students are feeling relieved and relaxed and this is easy to see. We wake on the morning of June 2nd feeling truly refreshed despite having had little sleep and put this down to the oxygen laden air of Mount Ida. After eating breakfast in the garden we set off for the waterfall. Our students have a good time swimming in the ice-cold water of the pool. From there we take a short walk in the forest to a second smaller pool. Here they found a natural slide and had a great deal of fun.

At night we took our traditional two hour walk using our head flashlights.

Sunday June 3rd and it is time to return to Izmir but not before jumping in the large pool near our campsite and swimming. They had so much fun.



*Şelalede yüzme keyfi.
Swimming by the waterfall.*



*Suya atlamanın heyecanı.
The excitement of jumping into the water.*



Bağlama: Deren Cengiz.



*Su gerçekten çok soğuk!
The water is indeed freezing cold!*



Bağlama: Tuna Yağcı.



Ukulele : Ozan Aygün.

Kamp alanımıza döndüğümüzde kamp ateşi karşıladı bizi... Marshmallowlar kızartıldı, sohbetler edildi Ozan Aygün'ün ukulelesinden yayılan ezgilerle...

The camp fire is burning brightly on our return... We toast marshmallows, and chat. Melodies fall from Ozan Aygün's ukulele.



Gece yürüyüşü.
Returning to the camp site

Ukulele: Ozan Aygün.

Kazdağı kampımız aynı zamanda çok önemli bir nedenden ötürü anlamlı ve duygu yüklüydü: Evet Cem Duran bu yıl mezun oluyordu. Mr. Hutteman, Cem'in kulüpten ve okuldan ayrılışı üzerine bir veda konuşması yaptı: "Birkaç yıldır Dağcılık Kulübü üyesiydi ve bu yıl kulübün başkanı olarak görev aldı. Kulüp içinde özverili ve disiplinli bir şekilde çalıştı, Hazırlık öğrencilerine iyi bir örnek ve benim sağ kolum oldu. Cem, sana binlerce teşekkür canım... Bayrağı kime devredecek bilemiyoruz..." Gelecek yıl doğanın eşsiz renkleriyle ve güzellikleriyle yeniden buluşmayı ve yeniden kamp ateşi etrafında toplanıp ukulele, gitar ve bağlama çalıp şarkı ve türkü söylemeyi dileyerek Kazdağı'ndan ayrıldık. Tek kuralımız olan doğaya saygı, insana saygıyı akıllarımızdan hiç çıkarmadık...

This camp at Mount Ida was very important for another reason and led to some emotional moments. Cem Duran would graduate this year and Mr. Huttemann made a speech about Cem graduating and therefore leaving the club: "He has been a member of the Hiking Club for a number of years and this year has been the Club President. He has worked unstintingly and has been a role model for the Prep students and my right hand man. I thank you, Cem, a thousand times over. Who will take your place? I have no idea." We leave Mount Ida's incomparable colors and beauty and hope to meet there again around the camp fire, singing along to the ukulele, guitar and bağlama. We never forget our single rule: respect nature and others.



Yazan: Fahriye Kılınç, Tim Huttemann and Emel Aksu.
Fotoğraflar: Tim Huttemann, Emel Aksu, ACI Fotoğraf Kulübü'nden Onur Keretli, ACI Dağcılık Kulübü öğrencileri Muhammet Fatih Seçgin ve Ege Aktuğlu, Fahriye Kılınç.

Authors: Fahriye Kılınç, Tim Huttemann and Emel Aksu. Photographers: Tim Huttemann, Emel Aksu, ACI Photography Club; Onur Keretli, ACI Hiking Club student Muhammet Fatih Seçgin, Ege Aktuğlu, and Fahriye Kılınç.

HAYATIN İÇİNDE DENEYİMLEDİLER

EXPERIENCES IN REAL LIFE



Fotoğrafçılık Kulübümüz bu yıl öğretmenleri Emel Aksu ve Taner Biçki sponsorluğunda okulumuzun huzurevi ve yürüyüş kulüpleriyle işbirliği içinde etkinliklerini sürdürdü. Yürüyüş kulübünün Kemalpaşa Nazar Köy ve Bergama yürüyüşlerine, Huzurevi Kulübü'nün ise yaşlılar haftası etkinliklerine katılarak bu kulüplere de katkıda bulundular. Huzurevi etkinliklerinde çektikleri fotoğraflar huzurevi kulübü tarafından basılarak yaşlılarımıza hediye edildi. Ayrıca okulumuzun tüm kutlama ve anma törenlerinde görevli öğrenciler fotoğraflarıyla farklı ve renkli kareler yakalayarak etkinlikleri unutulmaz kılmaya çalıştılar.

This year, the Photography Club with its sponsor teachers, Emel Aksu and Taner Biçki, conducted its activities in cooperation with the Rest Home Club and the Hiking Club. We assisted these clubs with various events such as the Hiking Club on its trips to Kemalpaşa Nazar Village and Bergama Hike and the Rest Home during the events for Senior Citizens' Week. The photos we took at the latter event were printed by the members of the Rest Home Club and presented to the senior citizens. The student members of the Photography Club were also on duty at all the school events and ceremonies taking photos from different perspectives to make these events and ceremonies more memorable.



HOŞÇA KAL ACI 2018

20 Haziran 2018 tarihinde ise okulumuz yine görkemli bir törene ev sahipliği yaptı. Lise son sınıflarımızın Mezuniyet Töreni'nde yüz kırk dört öğrencimizi yeni bir geleceğe uğurladık.



Amfitiyatromuzun büyüklüğünde gerçekleşen törende yapılan konuşmalarda Başkanımız Tim Huttemann ve Okul Müdürümüz Didem Erpulat, yaptıkları konuşmalarda, İzmir Amerikan Koleji'nin, öğrencilerine birçok vasıf kazandırdığını, genç mezunlarını da buradan edindikleri birikim ve eğitimle başarılı bir geleceğe uğurladıklarını söylediler. Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Üyesi Candan Çilingiroğlu da gençlere seslenerek kendilerinin artık büyük ve köklü ACI mezunları camiasının birer ferdi olduklarını ifade etti ve onları ileride okullarında ve Vakfın yönetim kademelerinde görmeyi istediklerini belirtti. Konuk Konuşmacı olarak geceye katılan, İzmir Amerikan Koleji 2002 mezunu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Üyesi, ekonomist ve girişimci Can Selçuki kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak

mezunlara tavsiyelerde bulundu. Başarıya ulaşma yolunda karşılarına birçok engel çıkabileceğini, hayatlarında kırılma noktaları olacağını, ama tüm bu güçlüklerden asla yılmamaları gerektiğini, çünkü ACI'dan bunun için gerekli olan değer ve becerilerle mezun olduklarını söyledi. İzleyicilere 2018 mezunları adına seslenen Özgenur Çevik ve Ayşe Akbeniz de duygularını arkadaşları ve davetlilerle paylaşmış oldular. Tören, okulu ilk beş sırada bitiren öğrencilere ödülleriyle devam etti. Okulu birinci sırada bitiren Aslı Yücebilgin, Atatürk Ödülü'nün de sahibi oldu. Sonrasında başlayan diploma töreninin ardından mezunlar Atatürk ilkelerine bağlı kalacaklarına and içerek keplerini havaya fırlattılar. Tören sonrasında veliler ve öğrenciler okulun bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldılar. Gece, mezuniyet pastasının kesilmesiyle sona erdi.

GOOD BYE ACI 2018

Our school hosted yet another splendid ceremony on June 20th, 2018. We wished 'bon voyage' to 140 graduating students at their Graduation Ceremony.

AMERICAN
COLLEGIATE
INSTITUTE

Graduation 2018



Our Director, Tim Hutteman and Principal, Didem Erpulat, gave their farewell speeches in the magical atmosphere of the school's amphitheater. In their speeches they wished the graduating students successful futures having gained a repertoire of skills and a rounded education from the Izmir American Collegiate Institute. Candan Çilingiroğlu, a trustee of the Health and Education Foundation told the students they were now members of the ACI graduates 'community and hoped that in the future they would serve as future administrators of their school and Foundation. The guest speaker was Can Selçuki; a 2002 graduate of ACI, a board member of the Economy and Foreign Politics Research Centre (EDAM), economist and entrepreneur. He gave advice to the graduating students based on his own life experiences. He told them how on the road to success they

would meet with many obstacles and failures but to never give up because ACI had provided them with the necessary values and skills to overcome such things. Özgenur Çevik and Ayşe Akbeniz spoke on behalf of the graduating class of 2018 and shared their feelings with their friends and guests through their sometimes, emotional words. The ceremony continued with the presentation of awards to the top five graduating students. Aslı Yücebilgin ranked first and received the Atatürk Award. Following the presentations all the students were presented with their diplomas and swore to uphold Atatürk's principles. This was followed by the tradition of throwing their mortar boards into the air. After the ceremony the students and parents attended a reception in the school garden. The evening closed with the cutting of the graduation cake.

FARKLI RENKLERİN MAVİNİN TEK TONUNA DÖNÜŞTÜĞÜ EN GÜZEL TABLO

Sayın öğretmenlerim, sevgili 2018 mezunları ve değerli konuklar... Hepimiz biliyoruz ki, şu anda farklı duygularla oturduğunuz bu amfi, yılların yaşanmışlığına tanıklık etmiştir. Alabildiğine hatırayla bürünmüş basamaklarda nice heyecanlar dolanmıştır adımlara. Ya da nice çabalar sarf edilmiştir boğazlara dizilen düğümleri çözebilmek için.

Benimse, amfinin basamaklarıyla ilk karşılaşmam, 2005 mezunu bir tanıdığımın kep töreninde heyecandan birbirine dolaşan adımlarıma hükmetmeye çabalarken başlamıştı. Kalabalığın ve olayın ciddiyetini kavrayamamış olmanın getirdiği bir heyecandı bu. Mavilere bürünmüş onlarca mezunun, sayısını tam olarak kestiremediğim basamaklardan süzüle süzüle inmelerine tanıklık etmenin heyecanı... Kendimi onların yerine koyduğumu anımsıyorum. Yüzlerinden okunan gururu benim de tadabileceğim günün ne kadar uzakta olduğunu düşündüm. Ben ne zaman büyüyecektim? Nerede okuyacaktım? Mezun olmak ne demektir?

Cevaplayamadığım daha nice soru peşi sıra zihnimi kuşatırken bildiğim tek bir şey vardı: Hayal etmek, her şeye yetebilirdi, ki bu benim en iyi yaptığım eylemdi. Aradan geçen yıllar boyunca ben, gösterdiğim çabaları hep kurduğum hayallerle destekledim. Nitekim bu destek işe de yaradı. Belirsizliklerle dolu yeni bir rotaya yelken açacağımı düşündüren lise ön kayıt dönemi başladığında hayat öyle kapılar açtı ve öyle seçenekler sundu ki bana, değişimi en derinden hissettim. Bu bağlamda en büyük teşekkürüm, hayatını öğretmenliğe adanmış, yıllarca hem benim üzerimde hem de bu kurumda çok büyük emeği geçmiş Dilek Dirim'dir. Bu okula ön kayıt yaptırmam konusunda hem benim hem de ailemin en büyük yol göstericisi olarak hayatımdaki değişimin temelini attı.

"Her hayatta bir dönüm noktası vardır. Bu öyle muazzam, keskin ve belirgin bir andır ki, insan kendini göğsünden vurulmuş gibi hisseder. Nefesi kesilir. Ve bilir. Şüphenin en ufak gölgesi olmaksızın hayatının bir daha asla aynı olmayacağını bilir," der ünlü yazar Julia Quinn. Ben de hayatımdaki *en önemli adımlarımdan birini* bu şekilde attım. İnsan kendisine güvenenleri ve kendisinden beklentisi



olanları utandırmamak için her şeyini ortaya koyabiliyormuş. Bunu da bu şekilde öğrendim. Şimdi ise, birlikte geçen beş yıl boyunca hayatı hayatıma karışmış, eksik kaldığım yerlerde beni tamamlamış 143 farklı renk oturuyor karşımda. Farklı renklerin mavinin tek tonuna dönüştüğü en güzel tablo.

Bu güzelliği karşıdan resmedebilmek zor. Boğazımda oluşan yumrulara rağmen bütün dönem arkadaşlarım adına konuşma yapmak ise en zoru. Biz iyisiyle kötüsüyle bir aile olduk burada. Yeri geldi lise ofisin korkulu rüyaları olduk, yeri geldi hiçbir alanda başarıya doymayan bir dönem. Derslerin yoğunluğundan yakınanlar da bizlerdik, her Eylül sınıf listelerinin yüklenme saatinde bilgisayarların başına üşüşenler de. Siyahın beyazı tamamladığı gibi eksilerimizi artılarımıza katmak istedik. Doğrumuzla yanlışımla hafızalara kazınalım, hem gülelim hem güldürelim istedik.

Çoğu zaman dışarıdan fark edilmese de aslında çok güçlü olan bağımızın, aradan geçen yıllara karşı koyarak ilk günkü sağlamlığını hep koruyacağını da aklımızdan çıkarmadık. Çünkü biz böyle gördük. Okulun eve dönüştüğü bir ortamda mezun olup gidenler için bile hiçbir şeyin bitmediğini, kalpler birbirine kenetli olduğu sürece aradaki mesafelerin nasıl önemsizleştiğini gördük. Ders ortasında çat kapı içeri giren bir mezun olduğunda, öğretmenlerin bakışlarındaki sıcaklığı gördük.

Yorulduk belki çoğu zaman. Sınandık. Ama

yağmursuz gökkuşağı çıkmayacağını bildiğimiz gibi, emek vermeden bazı şeylerin elde edilemeyeceğini de bildik. O yüzden pes etmedik. Hep var gücümüzle çalıştık, sabahları akşam ettik, kantindeki yeşil koltukları yatak belledik zaman zaman. Bazen de rol yaptık. Hepimiz usta oyuncular olduk zil çaldıktan sonra satış yapmayacağını bildiğimiz Ayhan Abi'yi ikna etmeye çalışırken. Boyumuzdan büyük işlere kalkıştığımız zamanlar da oldu. Başaramama şüphesi olmaksızın her taşın altına elimizi koymak istedik. "Acaba onları getirebilir miyiz ki?" dediğimiz ünlü sanatçıları Bazaar Day anketine dâhil ederken kararlılığımızı konuşturduk.

Sevgininilmekilmek benliğimize işlendiği bu okulda insan olmak nedir öğrendik. Farklılıkları normal karşılamayı, eleştirilere sıcak bakmayı, karşılıksız sevmeyi öğrendik. Çok çalıştık doğru insanlar olmak için. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tabirindeki neslin en güzel örnekleri olabilmek için çalıştık. Önümüze çıkan engellere rağmen çabaladık, çünkü biz emindik. Atatürk'ün söz ettiği yükselen neslin, geleceğin bizler olduğuna emindik. Şimdi ise bilinçli ve gittikleri her yere faydalı olacak gençler olarak buradan ayrılıyoruz. Dünyanın bin bir yerinde birbirimize ve başkalarına ev sahipliği yapacak, aramıza okyanuslar da girse hep birbirimizin bir telefon uzağında olacağız. Ve bileceğiz ki, ne zaman ihtiyaç duysak birbirimizin yardımına koşacağız.

Dakikalar sonra havada uçuşarak büyük bir cümbüşe imza atacak olan keplerimiz, hepimizin beş yıl boyunca sıkı sıkıya sarıldığı ve layık olabilmek için elinden gelenin fazlasını gösterdiği "Özel İzmir Amerikan Koleji öğrencisi" sıfatımızı da beraberinde götürecek. Ve gece bitiminde ise her daim duymaktan onur duyacağımızı "mezun" sıfatıyla buradan ayrılacağız. Fakat bizler istiyoruz ki, her koşulda ellerini omuzlarımızda hissettiğimiz ailelerimiz, her birimizi olduğu gibi kabul edip bize her şeyin en doğrusunu aşlamaya çalışan öğretmenlerimiz ve hem bu kurumda hem de bizim üzerimizde emeği geçen bütün çalışanlar bilsin. Hakkınız ödenemez. Biz 2018 mezunları olarak sizlere bizi biz yaptığınız için minnettarız. Bizi hiç unutmayın. Sevgiyle kalın...

Ayşe Akbeniz

WHEN THE WORLD THREATENS TO CLOSE AROUND YOU, FOCUS ON YOURSELF, AND HOLD ONTO THE IDENTITY THAT YOU HAVE FORMED HERE.



Honorable members of the faculty, distinguished guests, proud parents, and my fellow joyful peers of the class of 2018... I have always felt particularly humbled by the opportunity to speak in this amphitheater. Every time my name is called: I can hear it echo, and for me that moment of quiet anticipation is filled with awe. Awe at my chance to raise my voice from the many to speak our collective truth, and to share what this journey has been for me and for all of us. Before we scatter like the seeds of a dandelion, all around the world, I have one last chance to reach out to each and everyone one of you.

During the opening ceremony eight months ago, a prep student had caught my eye. He was fidgeting: nervously buttoning and unbuttoning his blazer. At that very moment, I flashed back to my prep year. A shy little girl with braided hair afraid to speak to new people, so I hid myself with my nose buried in a book. Now, I have shed that little girl to become someone, who I will admit is still that nerdy science girl, but who is not afraid to be outspoken in this hundred-year-old amphitheater. Over the course of these five years, ACI has transformed and molded me, and although each of the assignments contributed, you were the catalysts that initiated the metamorphosis. Yet, as we have all learned during our time here, there is much to be learned from the past--from our history. As a teenager born in Izmir, the ancient Smyrna, we are linked to a rich

cultural tradition and legacies that inspire all of us to share our voices. From Hypatia, a respected scholar in then male dominated Greece to our own foundress who founded our school in 1878 during Ottoman rule. Looking to our past in conjunction with the knowledge we have learned here, will be key skills in entering and leading a world so filled with division and strife.

I will not bore you anymore with my own transition but focus on you: my classmates. I believe that each and every one of you, my dearest classmates, have undergone the same changes that I have during your time at ACI. We are an embodiment of a living future and for that we all stand here grateful, ready to embark on the next journey. In the words of Confucius: "Education breeds confidence; confidence breeds hope; hope breeds peace." We, as class of 2018, are the bringers of peace.

For many of us, this journey means leaving to a new continent, city, university, people, and home. In my case, I have a one-way ticket to New York City and a place to stay at Columbia University. We may never be encompassed by these all too familiar surroundings. Whether you travel for 20 hours to Australia or have a 40 minute flight to Istanbul, we will all have the same question in our heads: "What now?"

From what I gathered through countless hours of watching graduation speeches on YouTube in anticipation of this speech, I have a few tentative pieces of advice that I would

like to share as we embark on our odysseys. We are going to be the leaders of tomorrow, not just in Turkey but around the world. As you continue to grow into this auspicious destiny remember the moments along the way and keep those around you close. When the world threatens to close around you, focus on yourself, and hold onto the identity that you have formed here. It doesn't matter what others do and how they do it. You have one life. Don't waste it by watching others' and trying to be them. Never hold grudges or get jealous of others' success. Those emotions will only pull you down. If you take one thing away from my speech, remember to love. Love your pet, your job, the book you are reading, that one precious person in your life, and everything else that you hold dear because as Wonder Woman says "Only love can save the world."

At the end of the day, when the bell rings, the seats empty, and there's no one left to guide me, it's time to leave. It's sad to believe that after nearly 595 school days of listening to weekly announcements in the mornings, making memories with friends during lunch breaks, and singing our national anthem in flag ceremonies in the afternoons, that I am leaving the school behind. Yet, the glimmering hope that I see in each of your eyes gives me solace to bravely step forward into the beautiful mystery of the future. Thank you and never lose your shine.

Özgenur Çelik

2018 mezunlarımızın andı:

*Biz,
Özel İzmir Amerikan Koleji 2018 Mezunları,
bugüne kadar kazandığımız bilgi ve değerleri,
yurdumuz ve insanlık yararına kullanacağımıza,
Atatürk'ün gösterdiği yolda
iyiye ve doğruya yöneleceğimize,
Ata'mızın manevi huzurunda
Ve siz büyüklerimiz önünde and içeriz.*



2018 graduates' oath:

*We,
The 2018 graduates of Izmir American Collegiate Institute,
Swear in the spiritual presence of Atatürk
And in front of you, our elders,
To use the knowledge and values we have gained to date
For the benefit of our country and for humanity,
And aspire to follow in Atatürk's path
Of goodness and righteousness.*



AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE

Commencement 2018



BAHAR GÜNÜ 2018

SPRING DAY 2018

ACl'ın en güzel geleneklerinden biri olan Kral ve Kraliçe seçiminin sonuçları, yine geleneksel bir gün olan Bahar Günü'nde (Spring Day) açıklandı. Arkadaşlarının oylarıyla Alis Eralp "Kraliçe", Haktan Kabacaoğlu da "Kral" seçildi.

Our school traditionally closes with the celebration of Spring Day. The most special thing about this day is the announcing of the King and Queen who are selected by their peers. This year our king was Haktan Kabacaoğlu and our queen was Alis Eralp.



